

<kadertekst>

WIE HEEFT MIJN KAAS GEPIKT?

"Er waren eens, in een land ver weg van hier, twee muizen en twee minimensjes die in een doolhof woonden. Ze renden de hele dag heen en weer op zoek naar kaas, omdat ze hun honger moesten stillen en omdat ze er blij van werden. De twee muizen heetten Snel en Snuffel. De twee minimensjes waren net zo klein als de muizen, maar verder leken ze erg veel op gewone mensen, en ze gedroegen zich hetzelfde. Hun namen waren Peins en Pieker."

Zo begint het verhaal dat Spencer Johnson en Kenneth Blanchard in *Wie heeft mijn kaas gepikt?* willen vertellen. Een buitengewoon boeiend verhaal over veranderingen, die je soms langzaam ziet aankomen, maar die zich vaak ook onverwacht voordoen. Snel, Snuffel, Peins en Pieker reageren er met z'n vieren heel verschillend op, wanneer ze op een dag tot de verbijsterende ontdekking komen dat op hun geliefde kaasplekje plotseling geen kaas meer ligt. 'Kaas' kun je in dit geval zien als een metafoor voor wat mensen in het leven zoal nastreven: een interessante baan, een warme relatie, gezondheid, een mooi huis, geld en bezittingen, evenwicht en harmonie in jezelf. Wanneer je eenmaal je 'kaas' hebt gevonden, dan heb je dikwijls de neiging om je eraan vast te klampen. Maar de voorraad kaas is niet onuitputtelijk: een bedrijf reorganiseert, een relatie loopt stuk, ziekte slaat toe of zekerheden ontvallen je. Johnson en Blanchard gaan middels het verhaal van Snel, Snuffel, Peins en Pieker in op de angst die veranderingen veroorzaken, ze laten zien hoe je die angst met succes kunt overwinnen en hoe veranderingen nieuwe kansen kunnen scheppen.

Voor wie in zijn leven met 'verandering' wordt geconfronteerd (en wie wordt dat niet?) is *Wie heeft mijn kaas gepikt?* absoluut een aanrader. Het boekje leest als een trein, en je hebt het in een klein uurtje uit. Maar de inhoud en impact van het verhaal - hoe eenvoudig en ongecompliceerd ook - geeft je waarschijnlijk nog uren te denken... en zet hopelijk ook aan tot handelen. Een inspiratief boekje om cadeau te krijgen of een boekenbon mee te verzilveren!

Spencer Johnson & Kenneth Blanchard, *Wie heeft mijn kaas gepikt? Omgaan met veranderingen - zakelijk en privé.* Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1998. 95 blz., ISBN 90-254-1387-0 (*Business Bibliotheek*).