

## KPC'ers IN DE MARKT

Wonderlijk: want ineens blijken opvallend veel KPC'ers iets met Sint, Sainte of San te hebben... Misschien uit nostalgie naar het verleden, toen de 'K' van KPC nog ergens voor stond? Alleen al in het najaar onderschepten we er vier! <NN> altijd al gedacht dat een lekker wijntje haar wel smaakte, en zeker als deze afkomstig is uit je eigen wijngaard: Domaine Sainte Hélène. Santé, Sainte! Vervolgens <NN> die zich ergens in Zweden voor zijn winkel (of restaurant?) St. Hans op de kiek liet zetten. En dan <NN> die het voor goed geld gelukt is in het Toscaanse Cortona een straatnaam naar hem vernoemd te krijgen. Tenslotte boekhandel 'De Wegwijzer' die met de beeltenis van St. Gerardus op de voorkant van de bestelkaart 3x 'Als je woorden zoekt' van Riet bestelde!

Tenslotte melden we goed nieuws voor trouwe Italiëgangers: <NN> opende onlangs haar eigen bureau in Milaan: Emmezeta Congressi. Je kunt er vanuit Zwitserland met het busje van <NN> en haar minnaar naar toe! En als daarin geen plaats meer is, bestel je toch gewoon het busje van <NN> (binnenkort ook in Zuid-Nederland)!