

HET STENEN TIJDPERK EINDELIJK VOORBIJ!

Alsof Fred Flintstone voor hem stond: zo verbaasd reageerde de verkoper van een doosje diskettes met gratis videoband, toen ik hem probeerde duidelijk te maken geen prijs te stellen op dat extraatje. Zonder videorecorder doe je er immers weinig mee, nietwaar? Gelukkig was er nog een ander merk in het assortiment, zodat ik als tevreden klant het pand kon verlaten. Met DD-diskettes, dat wel, want mijn XT-computertje met 20 Mb dateert ook nog uit het jaar nul, toen de koeien nog Bart heetten en een stropdas droegen. Maar ik wilde de verkoper z'n dag niet helemaal bederven.

Die videorecorder. Al een tijd lang een steen des aanstoots voor onze tienergirls, dat we die nog steeds niet in huis hadden. Hoe verkoop je zo'n idioot verhaal aan je klasgenootjes van havo-4? En op verjaardagsfeestjes kun je toch niet iedere keer aan komen zeilen met zo'n stomme gehuurde movie-box van de videotheek? En hoe moet het trouwens als op RTL-4 *Goede Tijden Slechte Tijden* gaat samenvallen met *Baywatch* of *Beverly Hills*? Zappen dan maar? Hallo, met een TV van 18 jaar oud zeker? Forget it pa, zonder afstandsbediening is dat veel te vermoeiend, en bovendien struikelen we dan om de haverklap over de colafles en bakken chips-met-dipsaus. Ongelooflijk zeg, dat je niet snapt dat zo'n videorecorder gewoon broodnodig is!

Begin dit jaar kwam er een abrupt einde aan het stenen tijdperk door de aankoop van het fel begeerde apparaat. Mét afstandsbediening, zodat zappen via het videokanaal alsnog binnen handbereik is gekomen. Dik handboek erbij, in alle Europese talen - de eenwording moet tenslotte toch concrete gestalte krijgen, niet? - en na een studieuw weekendje slaagden wij erin te communiceren met het ding. Want die van ons prát met je. "Good afternoon", "Set clock", "Goodbye" knippert hij ongedurig als je 'm aanzet. Leuk joh! En als je niets doet, kun je het verder wel vergeten.

De eerste soap-aflevering stond er perfect op, maar had wel een gedeelte van de zorgvuldig bewaarde opname van het afdansen - vriendendienstje voor het geval dat we ooit nog eens... - gewist. Wisten wij veel dat je de nokjes uit de cassette moest breken.

Momenteel oefenen we druk om een opgenomen programma ook te kunnen zien. En het vereist heel wat stuurmanskunst om zo'n bejaarde, zuchtende en steunende TV-kast met moderne electronica op koers te houden. Zappen begint ie voortaan vanzelf te doen, want erg zendervast is hij niet meer. Spontaan ontwikkelt hij zich dus tot een volautomaat.

Eén probleem is inmiddels opgelost: we mogen voortaan weer gewoon naar het 8 uur-journaal kijken, want GTST wordt dagelijks automatisch op de band vastgelegd. Nu alleen nog een stereo-TV met Teletekst, en dan kan de Gouden Eeuw beginnen!