

Lieve directeur,

Wat heb ik toch genoten, die vrijdag in Antwerpen! Het was allemaal tot in de puntjes geregeld en perfect getimed. Ik bedoel natuurlijk niet dat de bussen 's morgens wat te laat waren. Foutje, had niets te betekenen. Zeg nou zelf: weten die chauffeurs veel waar ons bedrijf precies ligt? Als de nieuwbouw klaar is, is dat probleem voorgoed opgelost.

Ik heb mijn ogen uitgekeken in Antwerpen, en was verrast dat je zoveel begeleiding had georganiseerd. Je kon geen straat in of uit, of er stond wel een vriendelijke agent(e), die je onmiddellijk de weg wees. Ik voelde me echt heel veilig tussen al die hekken en ben ook lekker in het oude stadscentrum gebleven.

En dan die Japanse keizer en zijn vrouw: dat je die juist op onze personeelsdag had kunnen charteren om in de stad te zijn! Maar goed, dat ze na het corso in Zundert nog zoveel bloemen over hadden om zo'n prachtig tapijt voor het stadhuis te leggen. Daar zijn jullie wel even mee bezig geweest, denk ik. En het zal je wel een paar lieve frankskes hebben gekost om dat allemaal te arrangeren!

Heb je de keizer zelf nog gesproken? Ik ben eigenlijk best benieuwd of het nog gelukt is om met hem een raamcontract af te sluiten voor onze activiteiten in Japan. Want daar moet toch een enorme markt voor ons open liggen?

En dan het optreden van Geert (eerst dachten we dat Urbanus zou komen!) in het seminarie-hotel: voor mij ongetwijfeld het hoogtepunt van de dag. Geweldig, zoals die jongen tekeer ging. Met wat extra bijscholing zal hij het misschien nog wel ver schoppen en hoge ogen gooien in de showbiz. Heel apart, hoor! Net als die lunchzakken die ik al wandelend in de binnenstad heb opgegeten. Origineel, en we hadden best veel bekijks.

O ja, we hebben met onze groep ook nog een record gevestigd: onder leiding van een gids in 30 minuten door een museum geraced. We kwamen werkelijk ogen te kort. Sneller dan wij had dat nog nooit iemand gedaan. Als je het goed vindt, melden we deze prestatie aan het Guinness Book. Komen we als bedrijf ook daarin te staan! Ik denk, dat de collega's die in bus 5 hadden moeten zitten, écht wat hebben gemist! Het was een kei-gave dag.

Liefs en kusjes van
Loesje