

Lieve Maria,

Wat een getob toch weer dit jaar hè, met het geboortekaartje van je zoon. Vroeger lag dat meestal een stuk simpeler, nietwaar? Gewoon een leuk stalletje of een vrolijke engel, of een gezellige boom met wat sneeuw erop. Eenvoudig tekstje erbij en het jaarlijks klusje was weer gepiept. Niks overleg op niveau of concept-voorstellen van ad-hoc werkgroepen en zo. Geen geëmmer over kringlooppapier, geen gezeur over de kleur. Of nog erger: over wel of geen kaartje sturen. Zoiets doe je toch gewoon! Zeker als je de K van Kerstmis in je naam hebt staan. Da's toch kerstmarktgericht denken, zou ik zo zeggen. Ik ben er een beetje verdrietig van geworden en baalde stevig van al dat gedoe. Daarom heb ik dit jaar zelf maar een kaartje ontworpen. Heel eenvoudig, recht-toe-recht-aan. Misschien zelfs een beetje vierkant ook, maar wel met een knipoog naar het volgend jaar! Wil je je oog er eens overheen laten glijden?

Liefs en xxx  
van  
je Loesje

PS

Voor volgend jaar zit ik te denken aan geborduurde kaarten. Misschien dat daarvoor een korte professionaliseringscursus "kerstkaart-management" georganiseerd kan worden? Als iedereen meedoet en 10 kaarten borduurt, hebben we in korte tijd meer dan 2000 kaarten. Schrijft de directie ook in, dan hebben we er 40 meer. Vind je dat geen gaaf idee?