

JUST DO IT!

Duivenlokaal 'De Zwaluw': een intrigerende verenigingsnaam op de voorgevel van een Jupiler-café ergens tussen het Belgische Diest en Mechelen. Nou ja?!... je kunt maar een naam bedenken voor je passie. Vroeger, toen alleen de vos de passie preekte, was het allemaal nog overzichtelijk. Je had de passiebloem, de passievruucht en de passiespelen. Niet dat er verder geen passies bestonden, maar het ging er gewoon niet over. Dat is tegenwoordig wel anders. Google slaat je met maar liefst vier miljoen hits om de oren wanneer je 'passie' als zoekterm ingegeven hebt. Passie voor wijn, muziek, poëzie, beauty, fotograferen, boeken, eten en nog een heleboel andere aantrekkelijke dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt wel ergens passie voor hebben. Natuurlijk komt ook het onderwijs in beeld. Zo is op www.passie.net bijvoorbeeld alles te vinden over bijbelgetrouw voortgezet onderwijs. Het APS heeft uiteraard 'Natuurlijk leren' als passie en koppelt dat aan bezieling en gedrevenheid. Onze eigen internetsite scoort met 'passie' weliswaar met een bescheiden zestien hits, maar toch... ook KPC Groep kent haar passies: het OWWZ-werk waarin veel passie zit, de passie achter het Big Picture-concept.

Passie: ergens helemaal voor willen gaan, er alles voor opzij zetten, er alles voor over hebben. De een heeft het voor koken, de ander voor die fantastische hobby, weer een ander voor sport, politiek, muziek, wijn, fotograferen of reizen. Passie betekent ook: hartstochtelijk zoeken naar die ene ontbrekende munt in je verzameling. Of bloed, zweet en tranen om die topprestatie te leveren. Eindeloos oefenen voor een perfecte solo. Met hart en ziel de laatste hand leggen aan dat prachtige aquarel. Voor anderen is passie: het op de voet volgen van de Vuelta, Tour of Giro, fanatiek en manisch allergisch voor de buis om niets van Garos, Wimbledon of WK te missen. En wie kent niet Guus Meeuwis' passionele nachten? Hors categorie misschien – maar ze zijn er ook – de work-aholics, de dwaze collega's op de Onderwijsplaza met hun niet aflatende passie voor werken.

Passie is ook lijden, afzien. Op je tanden bijten, op de blaren zitten. De Mont Ventoux met je karretje willen bedwingen. Grensverleggend willen klimmen. De woeste golven van het zilte sop onder controle willen brengen. Scoren in de politieke arena. Willen doorgaan tot het uiterste, incasseren van tegenslagen, verlies en blessures. Gaan tot op het bot, dromen van de heroïek. Soms met de kolder in je kop: Wein und Gesang.

Toch pakken wij als KPC Groep nooit zo uit, als het om passie gaat. Hebben KPC'ers dan geen passies? Aanvankelijk leek het er even op, toen wij dit zomernummer aan het componeren waren. Maar eenmaal in de ban van het thema, kwam de ene na de andere passie aan het licht. Daarom kunnen we dit schooljaar dan ook afsluiten met de geruststellende gedachte dat KPC Groep vol passie zit. En niet alleen voor leren – dat mag uiteraard van iedereen worden verwacht – maar juist op vele en onverwachte terreinen. Neem dit nummer van *Oehoe* deze zomer dus mee in je koffer of rugzak. Passionele vakantie verzekerd!

REDACTIE