

Reiswijzer

Je hoeft niet de hele wereld rond te reizen om te begrijpen dat de lucht overal blauw is, heeft Goethe ooit eens gezegd. Daar zit natuurlijk veel waarheid in. Maar tegelijkertijd zit het reizen veel mensen in het bloed. Reizen betekent immers: op avontuur gaan, het onbekende tegemoet. Genieten van kunst en cultuur. Contacten leggen. Kennismaken met andere gewoonten en gebruiken. Te voet, op de fiets of op de motor, met de bus, auto, vliegtuig of trein. In de tent, in een appartement, in een camper, boot of caravan, in een hotel. Even uit je vaste ritme, zonder agenda en afspraken, geen telefoon, geen stress of werkdruk.

Wat er vooral zo leuk is aan reizen, zijn de voorbereidingen: het bepalen van het reisdoel, het uitstippelen van de route, kijken naar wat je onderweg zoal tegenkomt. Vroeger omringde je je daarvoor met een grote stapel wegenkaarten en reisgidsen, tegenwoordig surf je naar Internet, pikt daar een routeplanner op of je schakelt gewoon je inmiddels zo vertrouwde navigator Karin in. Misschien is trouwens het reisdoel eigenlijk nog het minst interessant. Is immers het reizen zelf vaak niet het meest intrigerend?

Bij dit alles is het misschien wel de grootste kunst om je 'thuis' of in je element te blijven voelen. Want ze zeggen wel eens dat – als je met het vliegtuig reist – je ziel pas komt als jij er al lang bent. En misschien is het mooiste van reizen nog wel het thuis komen, want voor de meesten betekent dat: verhalen vertellen en op verhaal komen. Voor de een zijn dat verhalen over die spectaculaire kajaktocht of die vermoeiende bergwandeling, voor de ander het bezoek aan die prachtige middeleeuwse stadskern of dat schitterende museum. En voor weer een ander dat keigave pretpark, dat ontroerende boek of dat supersterren restaurant.

Nu een aantal steekproeven onder de vakantiegelduitkeringen ondubbelzinnig hebben uitgewezen dat de computer van Pink Roccade zijn werk naar behoren heeft uitgevoerd, kun je de resterende weken voor de zomervakantie met een gerust hart verder wegzwijmelen waar je zoal naar toe zou willen gaan. Nu de kilometerheffing, de tolpoortjes en het rekening rijden na het einde van Paars-II definitief van de baan lijken te zijn, mag het weer best een onsje méér zijn: als het aan het nieuwe kabinet ligt, komen er immers weer vele kilometers asfalt bij. Ten slotte, wát je ook meeneemt tijdens je vakantie: dit reisnummer van Oehoe mag eigenlijk in geen enkele vakantietas ontbreken!

Redactie