

## **Pasen: vertrouwen in elkaar en de toekomst**

**“Werd Jezus met Pasen geboren of ging hij toen dood?” vroeg een van mijn vierjarige kleindochters me laatst. Gemakkelijke vraag, gemakkelijk antwoord. Want vertellen hoe het precies zat met die kruisdood gaat dan nog wel; maar het lege graf en daarna in Jip-en-Janneke-taal uitleggen en laten begrijpen, dat is toch weer een heel ander verhaal. En waarschijnlijk geldt dat niet alleen voor het antwoord op de vraag van vierjarige kleindochters ...**

Pasen, het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar en het hart van ons geloof. Kern van dit hoogtepunt in notendop geformuleerd: de dood heeft niet het laatste woord en ook na de dood is er uitzicht. Makkelijk gezegd, maar moeilijker is het antwoord op de vraag wat dat nu concreet zou kunnen betekenen? En dan misschien nog een zijdelings probleem: wat hebben eieren, kuikens en hazen eigenlijk met Pasen te maken?

### **Bevrijding en hoop**

De oorsprong van Pasen ligt verder dan onze christelijke jaartelling: het joodse volk vierde immers al lang daarvoor hun Pesach, het herdenkingsfeest van de uittocht uit Egypte, symbool van bevrijding en toekomstperspectief. Maar de traditie van dit bevrijdingsfeest gaat nog veel verder terug, want is van oorsprong eigenlijk een lente-feest. Van oudsher vierden mensen overal en elk jaar het keerpunt in de natuur: de vruchtbaarheid van het land en de terugkeer van het licht. Wij gaven en geven dat ieder jaar weer vorm op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente: die datum houden wij al eeuwenlang aan als de dag waarop we Pasen vieren. Vrijwel alle gebruiken en gewoonten rond Pasen verwijzen naar oeroude symbolen van vruchtbaarheid en nieuw leven: ziedaar de link naar eieren, kuikens en hazen.

Maar er is meer. Want in de loop der eeuwen werd deze symboliek vermengd met het verhaal van dood en verrijzenis van Jezus Christus. In onze christelijke traditie vertaald als het begin van nieuw leven en hoop op een nieuwe, onbekende toekomst, bevrijd van aardse beslommingen. Het christelijke paasfeest ligt hiermee ook in het verlengde van het joodse Pesachfeest: bevrijding uit slavernij, uittocht uit ellende en dood.

### **Vertrouwen in elkaar**

Mooi gedacht en gezegd, maar wat betekent dat nou als je ondanks je geloof in het lege graf, verrijzenis en hemelvaart met twee benen op de grond wilt blijven staan? Geen gemakkelijke vraag, maar toch is het antwoord misschien niet zo moeilijk. Want Pasen maakt bij velen van ons weer gevoelens wakker van iets nieuws beginnen, het perspectief naar de toekomst openen. Daarin zit wellicht ook de kern van ons leven en geloven: niet bij de pakken blijven neerzitten, maar ondanks tranen, verdriet of tegenslag de draad van het leven telkens weer oppakken en verder gaan. De route ligt misschien vast, maar het uitzicht verandert steeds weer. Of, anders gezegd: na iedere klim volgt altijd weer een afdaling, er is altijd weer licht na het donker. Met Pasen gaat het in wezen altijd om vertrouwen: vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Een goede reden om er weer de schouders onder te zetten, op te staan en de verbondenheid met elkaar handen en voeten te geven. Ieder kan daarvoor zijn of haar eigen mogelijkheden benutten en talenten gebruiken. Zo kan Pasen voor ieder van ons niet alleen een vrolijk, maar ook een zalig feest worden.

*Jan Simons*

