

## RUPSEN WORDEN NIET VANZELF VLINDERS

Enkele jaren geleden werden in het Roermondse bisdom de eerste vermoeidheidsverschijnselen zichtbaar. En 'als vader naar de stok grijpt en moeder de kinderen laat vallen, dan moeten de zonen en dochters laten zien wat ze waard zijn.': dit werd voor Limburgse solidariteitsgroepen een spreekwoordelijk gezegde. Om elkaar steun en bemoediging te geven en ervaringen uit te wisselen wordt er sinds kort een jaarlijkse info-markt georganiseerd; op 21 mei jl. de derde in de Stadsschouwburg te Sittard. Verschillende organisaties en groeperingen die zich bezighouden met scholing en vorming van jongeren presenteerden zich in een aantal stands om informatie te geven rond vragen als: waar zijn jonge mensen mee bezig? Hoe gaan we om met hun vragen? Waar vinden wij jonge Mensen in de kerk? De info-markt gaf ruime gelegenheid tot onderling contact. De marktkoopman blijkt t.o.v. de tempelpriester een goed figuur te slaan.

In niet mis te verstane bewoordingen schetsten een drietal jongerenwerkers de problematiek, die zij in hun concrete werk met jongeren tegenkwamen. Uitspraken als 'met de jeugd valt geen donder te beginnen' werden unaniem gelogenstraft. Er liggen wel degelijk kansen om vanuit de basis in solidariteit te bouwen aan een zinvolle toekomst voor de jongeren; 'we moeten dan ophouden óver hen te praten, en mét hen in gesprek gaan'.

De kollektieve zinbelevingskrisis, waarvan bij jongeren vak sprake is, kan opgelost worden door jongeren zelfbestuur en zelforganisatie te geven; het is zeer de vraag of het gevestigde welzijnswerk, dat zich teveel in haar ivoren toren verschuilt, daartoe in staat is. En wat de pastorale praktijk betreft: deze zal alleen levensvatbaar zijn als deze vanuit de jongeren zelf wordt opgebouwd. Het zou dan zelfs wel eens kunnen blijken, dat de jeugd de kerk iets kan leren!

'Wie rupsen wil helpen vliegen als vlinders, zal zelf uit de beschermende cocon moeten kruipen en vlinder worden': met deze beeldspraak maakte Pieter van Hoof duidelijk, dat de 'gemarginaliseerde jeugd' geen geïsoleerd verschijnsel is, maar een maatschappelijke realiteit. Door alleen jongerenpastores aan te stellen worden geen problemen opgelost. Een levensvatbaar jongerenpastoraat zal de 'vreemde' jeugd tegemoet moeten treden in haar eigen situatie. In deze praxis zal dan blijken, of het evangelie voor hem bevrijdend kan werken. Theologische reflectie komt dan later wel. Immers, Jezus' boodschap van bevrijding volgde ook pas ná zijn dood! Er zal een sterk appelerende pastoraal moeten ontstaan: analyse van de maatschappelijke situatie waarin hongerigen verkeren, prediking van het politieke pastoraat.

Rupsen worden geen vlinder van de ene op de andere dag. Dat is een langdurig proces, een felle worsteling. Mensen verschillen evenwel van rupsen, dat zij zich tezamen voorbereiden. En dat is dan de bemoediging: met mensen bouw je een kerk op, met rupsen niet. De derde info-markt werd besloten met een optreden van Hermen Veugelers die enkele kritische Limburgse liedjes ten gehore bracht en een voorstelling van het Nationaal Hekel Cabaret.