

**HEER, IK WIL GRAAG EENS MET U PRATEN. GEBEDEN MET KINDEREN; door Tom Loran.  
Callenbach, Nijkerk, 1990. 58 blz., geïll., f 14,90. ISBN 90 266 0188 3.**

Een gebedenboekje van en voor kinderen, ontstaan uit gesprekken met eigen kinderen van de auteur (predikant in de Hervormde Kerk) en groepjes kinderen van kinder(neven)vieringen. Een bundeling gebeden die als uitgangspunt heel alledaagse en gewone situaties heeft: geen zin om op te staan, ruzie op het schoolplein, de buurman die geen werk heeft, er de pest in hebben als je boodschappen of de afwas moet doen, een vriendje heeft een ongeluk gehad, de cavia is weggelopen, enz. Maar ook over moeder die ziek is, opa of oma gaat dood, vakantie, vrede, honger in de derde wereld, vrede, naar de kerk gaan, verdriet, feest. Een gebedenboekje, waarin niet alleen - of juist niet - de positieve ervaringen, maar ook de minder plezierige kanten van het leven aan bod komen. Geen formule-gebeden, maar voorbeelden van hoe het zou kunnen. Aanbevolen voor kinderen vanaf ongeveer acht jaar.