

HEBBEN KINDEREN GODSDIENST NODIG? Hoe ouders vragen naar de zin van het leven beantwoorden; door *Martha Fay*. Ten Have, Baarn, 1996. 229 p., f 39,90. ISBN 90-259-4642-9.

Ouders van nu staan voor de opvoeding van hun kinderen vaak voor de keuze: geven we ze wel of geen godsdienstige opvoeding en zo ja: hoe moeten we die vormgeven? Het bijna vanzelfsprekende antwoord tot één generatie terug (overdragen van de eigen godsdienstige opvoeding) is heden ten dage niet meer van toepassing, en daarmee is de 'automatische voortzetting' van de godsdienst uit de eigen jeugd problematisch geworden.

Aan de hand van haar eigen ervaringen als moeder en tientallen interviews met opvoeders die met dit probleem worstelen, inventariseerde en onderzocht Martha Fay de meest gestelde vragen over het nut en de beperkingen van godsdienstige opvoeding. Haar boek probeert niet om het gehele spectrum van godsdienstige gevoelens of praktijken (in een Amerikaanse context) te behandelen, maar moet eerder als een ontdekkingsstocht worden gezien door de verwarring waarin een groot aantal mensen zich terugvindt doordat zij ouders zijn geworden en verplicht worden om na te denken over de (godsdienstige) opvoeding van hun kinderen. Fay doet dit aan de hand van vijf hoofdstukken: grote vragen (rond dood, hiernamaals, oorsprong van het leven), God, waarden en normen, traditie en cultuur, godsdienstige identiteit.

Een boek, waarin vooral veel mensen en kinderen zelf aan het woord komen, afgewisseld met reflecties van de schrijfster.