

**GEBR.; door *Ted van Lieshout*. Van Goor/De Boekerij, Amsterdam, 1996. 118 p., ISBN 90-00-03097-8.**

Luuk en Marius: twee broers om wie het verhaal in dit boek draait. Vandaar de titel: *Gebr.* Luuk is 16 jaar, Marius zou 14 geworden zijn. Maar hij overleed ten gevolge van een zeldzame stofwisselingsziekte, die niet tijdig werd onderkend. Zijn dagboek speelt een cruciale rol in het verhaal. Luuk is vast van plan dit dagboek te redden om het snode plan van zijn moeder te verijdelen: op de dag dat Marius jarig zou zijn geweest wil ze al zijn spullen verbranden. "Ik stuur hem zijn spulletjes in rook achterna." Luuk vindt dat maar een idioot idee en is vastbesloten om de opgeschreven gedachten van zijn broer uit het vuur te houden, ook al moet hij daarvoor grenzen overschrijden en de strijd aangaan met zijn moeder. Maar, zo blijkt, ook met zijn broer Marius. Want deze schreef in zijn dagboek: *Luuk houdt meer van jongens dan van meisjes*. Spreekt Marius daarmee onwaarheid of niet? En hoe zat het eigenlijk met Marius zelf? In het boek komen verschillende thema's aan de orde die tezamen de rode draad van het verhaal vormen: ongeneeslijk ziek, pesten, homosexualiteit, dood gaan, waarheid en leugen. Een boek om in één adem uit te lezen en dat jongeren vanaf ongeveer 14 jaar zeker zal boeien.