

JONG IN DE JAREN NEGENTIG; door *Lida van Dijk* en *Gjalt Smids*. De Rode Hoed, Amsterdam, 1996. 120 p., f 24,50. ISBN 90-74905-04-8.

In november 1990 werd in de Amsterdamse *Rode Hoed* een begin gemaakt met het project *De Godsdienst van de Jeugd*. Ter voorbereiding werden tien Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs bezocht, waar gesprekken werden gevoerd met leraren godsdienst en maatschappijleer; bovendien werden leerlingen uit tien 5vwo-klassen geïnterviewd. De leerlingen werden ondervraagd over de godsdienst van hun ouders en naar hun eigen acceptatie en verwerking daarvan; naar hun beleving van godsdienstonderwijs en informatie over religie en levensbeschouwing in schoolverband, hun visie op politieke, maatschappelijke, morele en godsdienstige verschijnselen en ontwikkelingen, hun toekomstplannen en idealen, hun leeservaringen en naar hun relaties met allochtone leeftijdgenoten. Al deze gesprekken werden op de band opgenomen en uitgewerkt. In november/december 1991 vond in de *Rode Hoed* een symposium plaats, waar de bevindingen van dit onderzoek ter discussie werden gesteld. Ruim twee jaar geleden hervatte de *Rode Hoed* het onderzoek onder de titel *De levensbeschouwingen van de jeugd* en werden opnieuw gesprekken gevoerd met leerkrachten en jongeren, waar opnieuw bovenstaande vragen ter sprake kwamen in een poging een beeld te krijgen van het geestelijk klimaat op school. Op de achtergrond speelde de vraag mee of en hoe de overdracht van 'levensbeschouwing' en morele inzichten tot stand komt. Lida van Dijk en Gjalt Smids doen in *Jong in de jaren negentig* verslag van dit project, dat in de komende jaren waarschijnlijk gecontinueerd en uitgebreid zal worden.

Een interessante publicatie, vooral door de vele citaten uit de gesprekken met jongeren, die als een rode draad door het boekje zijn opgenomen. Ook de pentekeningen van Geertrui Charpentier trekken de aandacht. De publicatie wordt afgesloten met een aantal interviews (Ido Abram, Thea Beckman, Rogi Wieg, Anil Ramdas) en een nawoord van de auteurs, met de slotzin: "Dat jongeren wel willen worden aangesproken, na willen denken en van gedachten willen wisselen over 'de zin van het leven', is uit de gesprekken gebleken." Een optimistisch geluid tussen de nogal eens verwijtende, teleurstellende of nostalgisch verlangende opmerkingen in jeugdonderzoeksrapporten. Aanbevolen.