

**HINDOEISME.** Een kijk-, lees en doeboek; door *Anita Ganeri*. Gooi en Sticht, Baarn, 1997. 32 p., f 24,50. ISBN 90-304-0884-7 (*serie Levensbeschouwingen*).

**ISLAM.** Een kijk-, lees- en doeboek; door *Richard Tames*. Gooi en Sticht, Baarn, 1997. 32 p., f 24,50. ISBN 90-304-0885-5 (*serie Levensbeschouwingen*).

**JODENDOM.** Een kijk-, lees- en doeboek; door *Monica Stoppleman*. Gooi en Sticht, Baarn, 1997. 32 p., f 24,50. ISBN 90-304-0886-3 (*Serie Levensbeschouwingen*).

In minstens één opzicht wijken deze drie boeken (uit een serie van vijf; de delen over christendom en boeddhisme zijn in voorbereiding) af van veel andere, soortgelijke boeken over de wereldgodsdiensten: het zijn niet alleen kijk- en leesboeken, maar ook 'doe-boeken'. Het 'doe-karakter' komt tot uiting middels een aantal knutselpagina's, zoals: het maken van Tien Geboden-platen, kaarten voor het joodse Nieuwjaar of een chanoekia, een moskee bouwen in een schoenendoos, borden en boeken calligraferen, een Ganesh-olifantenmasker uitsnijden, een slinger van goudsbloemen of een rakhi-armband in elkaar zetten. Mede op deze manier wil de nieuwe reeks *Levensbeschouwingen* kinderen vertrouwd maken met de bekendste wereldreligies. Elk deel vertelt in woord en beeld over de mensen, de cultuur en de geschiedenis van de betreffende religie. Veel nieuws wordt met deze serie niet toegevoegd aan de al bestaande, gelijksoortige platenboekenreeksen. Ze zijn echter de aanschaf voor de schoolbibliotheek zeer zeker de moeite waard.