

LIEVE OMA PLUIS; door Dick Bruna. Mercis Publishing, Amsterdam, 1996. ISBN 90-5647-171-6.

Twintig boekjes na de introductie van zijn 'Opa en Oma Pluis' moeten de lezertjes van Dick Bruna afscheid nemen van oma Pluis, want ze is doodgegaan. Nijntje was er erg verdrietig onder en met zijn allen hebben ze lieve oma Pluis naar een rustig plekje in het grote bos gebracht. Soms gaat Nijntje naar graf toe om bloemetjes te brengen en gewoon wat te praten met oma.

Op deze simpele, kenmerkende en realistische manier heeft Dick Bruna het doodgaan en begraven worden van een dierbare in woord en beeld gebracht. Voor lezertjes en vooral kijkertjes van de populaire Nijntje-boeken ondanks de kleurige bladzijden waarin rood en groen de hoofdtoon voert ongetwijfeld een treurig boekje, dat echter wel laat zien dat er ook schaduwkanten aan het leven zitten en dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort.