

Jaap de Rooij, *Waartoe waren wij op aarde? Herinneringen aan het Nederlandse katholicisme rond het midden van de twintigste eeuw in de spiegel van de schoolkatechismus*. Valkhof Pers, Nijmegen, 1999. 204 blz., f 37,50, ISBN 90-5625-064-7.

"Waartoe zijn wij op aarde?" luidde destijds de eerste vraag van de schoolkatechismus. Was het antwoord in 1910 "om God te dienen en daardoor in het hiernamaals gelukkig te zijn", in 1948 mocht je ook tijdens je leven hier op aarde al gelukkig zijn: "om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn." In 1964 verscheen de aloude schoolkatechismus vrijwel geruisloos van het onderwijsmenu.

Sinds het midden van de zestiger jaren hebben zich in kerk en maatschappij fundamentele veranderingen voltrokken, die uiteindelijk leidden tot onze huidige hoog-technische, digitale en multi-culturele samenleving. Toen de schoolkatechismus van 1948 verscheen, was veertig procent van de Nederlandse bevolking nog katholiek. Een percentage waaraan in al die jaren hevig is geknaagd. De jonge generatie kan zich vrijwel niets of bijna niets meer voorstellen bij wat met het "rijke roomsche leven" bedoeld wordt. Vandaar dat het KDC in Nijmegen een nieuwe reeks publikaties opzette: de Memoreeks. Doelstelling van deze reeks is het geleefde geloof van gewone en ongewone katholieken voor toekomstige generaties vast te leggen en toegankelijk te maken. Het boekje *Waartoe waren wij op aarde?* is een onderdeel uit deze reeks. Auteur Jaap de Rooij (neerlandicus) haalt in zijn boek herinneringen op uit zijn jeugd. Hij doet dat niet chronologisch, maar thematisch aan de hand van de beide schoolkatechismussen uit 1910 en 1948. Voor de jonge generatie bevat dit boek veel nieuwe informatie over oude gebruiken en denkbeelden, de oudere generatie kan er ongetwijfeld veel nostalgische herinneringen mee ophalen. Voor het gemak van de lezers is achteraan in het boek zelfs een register toegevoegd. Een vlot leesbaar boek, dat een waardig plaatsje verdient naast *Memoriale* en *De kerk gaat uit* van Roes en v.d. Plas.