

MIDDEN IN HET LEVEN. Beschouwingen rond feesten en hoogtijdagen van het kerkelijk jaar; door Ernst Henau. Lannoo, Tielt, 2001. ISBN 90-209-4259-x, 229 p., † 19,95 (f 43,96).

Feesten spelen in alle religies een belangrijke rol. Ze onderbreken de dagelijkse sleur, zijn een middel om voor even te ontsnappen aan de waan van alledag en stil te staan bij de fundamenteën en wortels van het bestaan. Feesten hebben immers te maken met de funderende feiten en verhalen van onze geschiedenis en met de waarden waarop onze cultuur gebouwd is. Ze zijn mijlpalen waarop we ons kunnen oriënteren tijdens scharniermomenten van ons bestaan, bij ervaringen van onmacht, lijden en eenzaamheid. Feesten als bakens om mensen bij elkaar te brengen en bij het leven stil te staan, het leven te vieren.

Pastoraal-theoloog Ernst Henau bracht in *Midden in het leven* zijn 'radiocauserieën' die hij de afgelopen jaren in het zondagavondprogramma 'Braambos' (KTRO) uitsprak, bij elkaar. Zijn overwegingen "willen hulp bieden om het geheim dat achter de feesten en hoogtijdagen schuilgaat, in het vizier te krijgen". De overwegingen zijn niet alleen bedoeld als leesstof voor individuele lezers, maar ook als handreiking voor de verkondiging in de liturgie. De feesten die aan de orde komen, bestrijken het gehele kerkelijk jaar: Kerstmis, Palmzondag-Goede Week-Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Drievuldigheidszondag, Tenhemelopneming van Maria, Allerheiligen en Allerzielen, Openbaring des Heren en Christus Koning. De uiteindelijke titel van het boek (dat aanvankelijk als werk 'Van tijd tot tijd' had) ontleende Henau aan het oude gregoriaanse lied *In media vita...*: midden in het leven zijn wij door de dood omringd. De beginregels van dit middeleeuwse lied brengen "de harde waarheid van ons bestaan en de naakte realiteit van onze wereld en zijn geschiedenis" uiting (p. 80).

Midden in het leven is een inspirerend boek vol met overwegingen die je het beste uitgesmeerd over een (kerkelijk) jaar kunt lezen, aansluitend bij de actuele periode. De hoofdstukken bieden vooral meditatieve, filosofische stof en gedachten die iedereen zelf in preek of overweging verder kan uitwerken. Wie in dit boek op zoek zou gaan naar allerlei wetenswaardigheden rond de kerkelijke feesten, zal teleurgesteld zijn: daarvoor is het boek niet geschreven. Maar de laatste jaren is hierover ook al voldoende literatuur verschenen.