

TWEE GELOVEN IN EEN HUIS. Het geloof van de tussengeneratie; door *Jan Nieuwenhuis*. Ambo, Baarn, 1983. 160 blz., f 19,50.

De Amsterdamse pastor Jan Nieuwenhuis heeft opnieuw zijn peilstok uitgeworpen: dit maal bij ongeveer 500 ouders met opgroeiende kinderen. Met uitvoerige brieven reageerden zij op vragen van de auteur, die hierop zijn nieuwe boek grotendeels baseerde. Het onderzoeksproject werd mede mogelijk gemaakt door het KSIL en de KRO.

De bedoeling van dit boek is in kaart te brengen wat er met het geloof en de kerkbeleving van de zg. 'tussengeneratie' (de generatie ouders met kinderen tussen de 12 en 18 jaar) vanuit hun eigen belevingswereld is gebeurd. Mede in aansluiting op de eerder van zijn hand verschenen boeken *Volgend jaar misschien* en *Tussen twaalf en zeventien* probeert hij een brug te slaan tussen de geloofsbeleving van hedendaagse jongeren en hun ouders.

In een aantal items - waarbij steeds uitvoerig wordt geciteerd uit de ontvangen brieven - bundelt hij hoe de 'tussengeneratie' denkt en voelt over geloven vroeger en nu, over God, bidden en naar de kerk gaan. Het boek tekent haarscherp de kloof die in een aantal jaren voor velen is ontstaan tussen datgene wat ze vroeger 'geleerd' hebben en wat ze momenteel beleven. Uit de briefpassages blijkt niet alleen met hoeveel verdriet en pijn niet weinigen dit proces hebben ondergaan, maar ook hoe bevrijdend dit loskomen van het verleden heeft gewerkt. 'Reiziger, een weg is er niet, al gaande wordt een weg gebaad': onder dit motto geeft de auteur in het laatste hoofdstuk de contouren van de weg aan, waarlangs een antwoord mogelijk zou zijn. Dat men daar geen pasklare oplossingen in vindt, zal duidelijk zijn. Wel kan dit slothoofdstuk inspiratie bieden om die weg te ontdekken. Met betrekking tot schoolcatechese huldigt de auteur hetzelfde standpunt als in eerder genoemde boeken werd ingenomen: wil catechese werkelijk functioneren, dient ofwel de schoolstructuur fundamenteel te worden veranderd, ofwel de catechese uit de schoolstructuur te worden gehaald. Wat dit laatste betreft: een reeds meermalen bestreden en nog steeds aanvechtbare opvatting, dunkt me.

*Jan Simons*