

HANDBOEK VOOR HET GODSDIENSTONDERWIJS. Boekencentrum, Den Haag, 1985.

Uitgeverij Boekencentrum heeft zich begin dit jaar op de losbladige markt *geworpen met de eerste aflevering* van een handboek voor het godsdienstonderwijs. Een jaar lang werkte een team van vakdidactici en een onderwijskundige aan een kaderwerkplan.

De aanleiding voor de samenstelling van dit handboek is de vaak gehoorde verzuchting, dat er zóveel gepubliceerd wordt dat het voor de praktisch werkzame katecheet allemaal niet meer bij te benen is. Daarom rees de vraag, of het niet mogelijk zou zijn een boek samen te stellen, dat op overzichtelijke wijze die informatie geeft, die een leraar/lerares godsdienst nodig heeft om verantwoord te kunnen lesgeven.

Het handboek is bedoeld voor alle katecheten in het V.O., ongeacht hun theologische uitgangspunt, ter vergroting van hun eigen vakdidactische deskundigheid. De redactieleden voelen zich 'in het spanningsveld tussen theorie en praktijk'; de door hen aangezochte auteurs - uitsluitend op grond van hun wetenschappelijke deskundigheid gekozen - zullen dus een brug moeten slaan tussen deze twee velden. Zeker de opgenomen praktijklessen en de reflecties daarop door de redacteuren willen een bijdrage leveren om deze koppeling tot stand te brengen.

Het boek is opgezet rond een twaalfstal onderwerpen: 1. achtergronden en uitgangspunten; 2. school en godsdienstonderwijs; 3. de leerling; 4. de godsdienstleraar; 5. de relatie leraar-leerling; 6. de leerstof; 7. godsdienstonderwijs en taal; 8. werkvormen; 9. media; 10. toetsing en evaluatie; 11. onderwijsleerpakketten; 12. praktische informatie.

Gezien het prille stadium waarin het handboek zich thans nog bevindt, is het moeilijk een oordeel te geven over de praktische bruikbaarheid ervan. De in de eerste aflevering verschenen bijdragen wijzen er echter op, dat de redactie ernst maakt met het slaan van een brug tussen theorie en praktijk: rond de onderwerpen leerstof, werkvormen, toetsing/evaluatie, onderwijsleerpakketten en praktische informatie verschenen nl. de eerste bijdragen. Een hoopvol initiatief, en naar alle waarschijnlijkheid een boek dat iedere katecheet in zijn huisbibliotheek zou moeten hebben.