

OP ZOEK NAAR EEN SPIRITUALITEIT. Handreiking bij het zoeken naar een spiritualiteit van de katecheet in het voortgezet onderwijs. Uitg. door het College van bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs. Den Haag, 1988, 36 blz.

Om katecheten behulpzaam te zijn bij het zoeken naar de "dragende grond" van hun werk op school, lieten de bisschoppelijk gedelegeerden van het katholiek onderwijs een brochure samenstellen, waaraan verschillende auteurs hun medewerking verleenden. De brochure is het resultaat van een intensieve ontdekkingsstocht van enkele jaren, waarin de vraag naar een eigentijdse spiritualiteit van de schoolkatecheet centraal stond. "Waar sta ik zelf? Waarom doe ik dit werk? Vanuit welke inspiratie? Wat houdt mij op de been? Wat drijft mij? Waarmee voed ik mij? Wat houdt mij gaande?" Voor het zoeken naar een antwoord op dit soort vragen wil de brochure een aantal handreikingen geven. Richard Auwerda die ook de eindredactie voerde - had een gesprek met twee mensen, die in een persoonlijk gekleurd levensverhaal vertellen hoe zij in de loop der jaren "gegroeid zijn in hun spiritualiteit": Tine Halkes en Simon van Beurden. Geen onbekendheden dus in katechetenland. Aansluitend bij ieder interview volgt een tekstgedeelte, resp. over spiritualiteit in het algemeen en die van de katecheet in het voortgezet onderwijs in het bijzonder. Deze tekstgedeelten zijn van de hand van Theo Mandos. De brochure wordt afgesloten met het formuleren van enkele vragen en overwegingen. Voor al wie - persoonlijk of in groepsverband - eens wat uitdrukkelijker met vragen rond de eigen spiritualiteit als katecheet bezig wil zijn is deze brochure van harte aan te bevelen.