

Even voorstellen

Een nieuw blad in uw brievenbus. Een initiatief van de St.-Caecilia-parochie in Berkel-Enschot: een parochieblad voor alle parochianen, in experimentele vorm en nog zonder naam!

Waarom een nieuw blad, zult u denken? Het antwoord is eenvoudig: het kerkbestuur en het pastorale team voelden al langer de behoefte om anders dan in de wekelijkse liturgie of De Schakel met parochianen te communiceren.

Al geruime tijd hebben wij plannen besproken hoe we een en ander zouden kunnen realiseren. De mogelijkheden om bepaalde activiteiten uitgebreider onder de aandacht van parochianen te brengen werden door ons tot nu toe immers als heel beperkt ervaren. Weliswaar biedt het Internet (www.kerksite-beu.nl) veel actuele informatie over onze parochie, maar niet iedereen beschikt over dit medium. Advertenties in dagbladen leken ons niet de meest geëigende weg: nog afgezien van de hoge kosten die deze met zich meebrengen, ontbreekt dan de mogelijkheid tot terugkoppeling.

Om de afstand tot het parochiecentrum zo klein mogelijk te maken, hebben wij uiteindelijk gekozen voor een eigen parochieblad. Een blad dat met een regelmaat van vier keer per jaar zal verschijnen, gekoppeld aan het kerkelijk jaar: advent en Kerstmis, vasten en Pasen, Pinksteren en zomer-herfst.

Voor u ligt nu de eerste editie van de advents- en kerstperiode van dit jaar. Een blad dat geen naam draagt, nog duidelijk in de kinderschoenen staat en zich nog helemaal moet ontwikkelen. Ook de redactie – bestaande uit drie vrijwilligers – moet zich nog flink inwerken om de taak die zij op zich heeft genomen te kunnen overzien. Ze stellen zich voor om in elke editie een aansprekend onderwerp aan de orde te stellen, waarmee ze uw aandacht willen trekken en reacties los krijgen. Het blad is immers niet alleen bedoeld vóór alle parochianen: het mag en kan ook een spreekbuis zijn van u naar onze parochie. Graag willen wij van u horen wat er onder u leeft, wat u in onze parochie ervaart of wat er misschien anders aangepakt zou moeten worden. Het nieuwe parochieblad moet dus een blad worden voor en van parochianen! Daarom willen we graag uw mening horen om te proberen uw betrokkenheid bij onze parochie te vergroten dan wel te versterken.

U zult begrijpen dat voor de realisering van het parochieblad veel vrijwilligers actief zullen moeten zijn: redactieleden, schrijvers, productieploeg, bezorgers

enz. Vanaf deze plaats nu alvast hulde aan al deze vrijwilligers, die zich – opnieuw geheel onbaatzuchtig – weer voor onze parochie willen inzetten om deze levendig te houden. Wij zijn hen daar bij voorbaat dan ook zeer erkentelijk voor.

Wij hopen dat dit nieuwe blad zich een vaste plaats in onze parochiegemeenschap mag verwerven en dat iedereen die daaraan behoefte heeft zijn of haar bijdrage levert over zaken die onze parochie betreffen. Daarnaast hopen wij uit dat spoedig zal blijken dat het nieuwe blad in een behoefte voorziet. Het zal u duidelijk zijn dat dit voor het kerkbestuur en de pastores al vaststaat.

Arthur Baeten,
vice-voorzitter kerkbestuur

U kunt uw reacties op verschillende manieren laten blijken: door te bellen of schriftelijk te reageren naar het parochiecentrum (Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot, tel. 013 – 533 12 15) of door een e-mail te sturen (st.caecilia@planet.nl).

Uw reacties zullen voor ons de basis zijn voor verdere besluitvorming. Op voorhand dank hiervoor!

Een parochieblad zonder een naam?

Begin oktober hebben mijn vrouw en ik onze beide kinderen laten dopen. Tijdens de viering was na het welkomstwoord de naamgeving van onze dochters het eerste dat plaatsvond. Juist vanwege het feit dat de naam van een mens zo belangrijk is: je identificeert je met je naam en je naam geeft je een eigen plek tussen al die anderen.

Je zou denken dat dit ook geldt wanneer je als parochie een blad in het leven roept: de naam van het blad moet immers gaan leven! En dat vinden wij ook. Zeker als je wilt dat het een blad is dat oproept tot deelname aan een discussie, informerend is en ook uitnodigt tot nadenken. Wij vinden dat zelfs zó belangrijk dat wij er voor hebben gekozen om de naamgeving niet aan een beperkt aantal mensen over te laten, maar u als parochiaan en lezer uit te nodigen om met namen te komen.

Een aantal weken geleden hebben wij al aan de leerlingen van de St.-Caecilia-school gevraagd om na te denken over een naam. Omdat wij jong en oud rekenen tot de doelgroep van het blad, vragen wij dit nu ook aan u. Eén van de doelen van het blad is 'uiting geven aan al datgene dat de parochie onderneemt ten behoeve van (mensen binnen en buiten) de parochie'. Daarnaast willen wij u ook informeren over zaken die op enig moment binnen de kerk spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wat er in dit nummer wordt geschreven over de begraafplaats. Dit willen wij dus ook in de naam terug laten komen.

Kortom: voordat het eerstvolgende nummer wordt uitgegeven, willen wij beschikken over een naam. Deel uw ingevingen met ons en geef vóór 31 januari a.s. een suggestie voor naam door aan de redactie van het blad. Degene wiens naam wordt gekozen tot de titel van het blad verdient hiermee uiteraard nog een kleine prijs!

Vincent van Baaren,
vice-voorzitter pastoraatsgroep

U kunt uw suggesties voor een naam inleveren bij het parochiecentrum:
Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot, tel. 013 – 533 12 15; e-mail:



De geboorte

Je ziet er als ouders naar uit en spannend blijft het tot het laatste moment. In de negen maanden is veel gebeurd: regelmatig controle bij de dokter, verven en behangen van de kinderkamer, kopen van wieg, commode, kindwagen/buddy, flessen, spenen, enz. Je gaat boeken lezen over zwangerschap en geboorte, maar ook over de achtergrond van namen.

Je doet mee met de zwangerschapsgym. Dat alles doe je samen, maar tegelijk met (schoon)ouders, gezinsleden, vrienden en collega's. Kortom: je bereidt je voor op wat komen gaat. Als er iets onverwachts gebeurt dan ben je samen van slag. Je hoopt dat er geen miskraam komt, dat het kind gezond is, dat je zolang mogelijk gewoon kunt doen en niet een aantal weken op bed moet liggen, dat je koffie blijft lusten, niet misselijk zult worden en ook niet van slaap omvalt en bezoek moet afzeggen.

De geboorte van dit blad verliep niet veel anders. De conceptie werd voorbereid en het lukte: men was het er over eens, dat het een goede zaak was en werd enthousiast. Maar dan het traject van de zwangerschap: aan wiens zorgen wordt het toevertrouwd (kerkbestuur of aparte werkgroep), wordt het een acht- dan wel negenmaandskind (hoeveel tijd hebben we nodig), wie zorgt voor de uitzet (aankleding, lay-out, kleuren/zwart-wit druk, lettertype), wie zorgt voor de inwendige mens (wie schrijft welke stukjes), wie drukt de kaartjes en verzendt ze (drukwerk en verspreiding)? De angst voor een voortijdige bevalling was overbodig; nee, er moest eerder voor gewaakt worden, dat het kind niet over tijd was (voor Kerstmis uitgeven).

En nu ligt het voor u! De geboorte was redelijk zwaar, maar er waren niet veel complicaties en de ouders stellen het goed. U mag op kraamvisite komen en het kind bewonderen. Natuurlijk neemt u iets mee: een originele naam, want hoe moet het kind heten? U schrijft dus een mooie naam op, die u passend vindt en

stopt dat in de brievenbus van de ouders (Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot).

Maar zoals in het echt, moet het kind de kans krijgen op te groeien: genoeg liefde, genoeg voedingsstoffen, genoeg slaap. Er komen mensen op visite, het kind wordt op schoot genomen, gewassen, mee uit wandelen. Men leert het kind praten, lopen, eten, gaandeweg normen en waarden. Hoe zit dat met het blad? Als niemand zich erom bekommert, dan heeft het kind geen toekomst; als het kind niet in andere handen komt, dan blijft het steken in een klein clubje en is er geen uitwisseling. Ik reken op u: dat u erover praat, komt met suggesties, wijst op interessante cursussen, bijeenkomsten, boeken, misschien een mooi gedicht, een mening over kerk-zijn, een geloofservaring, iets waardoor u geraakt bent... in elk geval zoals een wisselwerking tussen ouders, familie, buurt en vrienden. Het kind leert ook anderen kennen, die wat verder af staan van de familie: ook zij zijn belangrijk voor de groei van het kind en ik ben benieuwd naar hun ervaringen en opvoedkundige tips.

Graag wens ik ons allen proficiat met de geboorte van dit kind. Juist in de tijd, dat we de geboorte van het Kind Jezus gedenken. We kennen de omstandigheden van zijn geboorte volgens Lucas en hebben weet van zijn verdere leven. De geboorte van dit kerstkind staat eigenlijk centraal, want het draait om Hem. Zonder hem was er geen evangelie, geen verkondiging, geen kerkgemeenschap en was ook dit blad overbodig. Zijn geboorte heeft geleid tot een omwenteling. Als volwassen man heeft hij ons de boodschap van God aangereikt en voorgeleefd. Velen zijn hem gevolgd in leefstijl. Mag dit blad ertoe bijdragen dat we elkaar weten te vinden, te inspireren en mag het bijdragen aan een levende kerkgemeenschap. Mag er zegen op rusten!

Pastor Jan Joosten

Kerstconcert

Evenals vorig jaar zal het gemengd koor St.-Caecilia ook dit jaar een kerstconcert verzorgen in de St.-Caeciliakerk. Op zondag 28 december om 14.30 uur zal het koor – behalve het Kerstoratorium van Heinrich Fidelis Müller – diverse kerstliederen ten gehore brengen. U kunt niet alleen naar bekende liederen (zoals *Away in a manger* van David Willcocks) luisteren, maar ook naar minder bekende (zoals *Le petit Jesus, sauver adorable* van F.A. Gevaert en *Pastorella* van Ignaz Holzbauer). Het koor wordt ondersteund door vier solisten. De muzikale leiding is in handen van dirigent Wim van Zantvoort. Het orgel wordt bespeeld door organist René Barten. De toegang is gratis.



Kerstmis voorbereiden met kinderen

Een eigen kerststalletje voor uw kind en ze mogen er nog mee spelen ook: dat vergeten ze nooit meer!

Op een laag tafeltje of een brede vensterbank zou u met uw kind allerlei dingen uit de natuur (zoals takjes, dennenappeltjes, stukjes schors en mos) kunnen verzamelen. Misschien brengt uw kind ook nog iets mee van school: knutselwerk, tekening enz. Dit alles kan dienen als basis voor de kaarsjes van de Advent.

Vervolgens kunt u gaan bouwen aan een kerststalletje. U kunt daarvoor met uw kind een schoenendoos of een sigarenkistje van papa of opa beplakken. Het kerststalletje mag er al vlug staan, al in de eerste week van de Advent.

Enkele dagen of een week later zet u de herders en de schapen erbij; misschien ook nog een eigen gemaakt of getekend dier van uw kind.

In de dagen of week daarna verschijnen Jozef en Maria met het ezeltje. Het is leuk om die zelf met hen te maken. Ze mogen nog niet in de stal, want ze zijn immers op weg: iedere dag komen ze een stukje dichterbij de stal.

En dan, op kerstochtend, mogen ze het kindje in de kribbe leggen.

Alle dieren, de herders en Maria en Jozef hebben hun plekje gekregen.

Zalig Kerstfeest!

Zuster Augusta de Groot

Begraafplaats Oude Toren

Door gebrek aan ruimte op de begraafplaats bij de Oude Toren is het op dit moment met 38 nieuwe enkelbrede graven mogelijk om aan de wensen van parochianen te voldoen. In 2002 is hiervoor een uitbreiding van de begraafplaats tot stand gekomen. Zoals het reglement van de begraafplaats toestaat, kan er wel een bijzetting plaatsvinden in een bestaand enkelbreed graf.

In verband met de beschikbare ruimte kunnen er geen familiegraven c.q. dubbelbrede graven worden toegestaan. Urnengraven zijn nog mogelijk op kleinere, open gedeelten van de begraafplaats en op enkele plaatsen waar op dit moment nog teveel ruimte in beslag is genomen door naastgelegen urnengraven. De rechthebbenden van deze urnengraven zullen binnenkort worden benaderd. In overleg met het kerkbestuur zullen maatregelen worden genomen om het urnengraf op het daarvoor gehuurde oppervlak terug te plaatsen.

Het onderhoud van de graven en grafzerken moet door de rechthebbende worden uitgevoerd, zoals in het reglement is vastgelegd. Het onderhoud van de algemene gedeelten (zoals paden, gazon, groenhagen en omheining) zal in beheer en in opdracht van het kerkbestuur worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen omtrent aansprakelijkheden in en om begraafplaatsen heeft het kerkbestuur gemeend om met ingang van 1 januari 2004 de begraafplaats in de nachtelijke uren te moeten afsluiten.

Uit respect voor iedereen en vooral voor onze dierbare overledenen, vraagt het kerkbestuur begrip voor elkaars belangen om de ruimte op deze mooie begraafplaats zo efficiënt en zo economisch mogelijk te gebruiken. Het kerkbestuur wil er samen met de rechthebbenden voor zorgen dat de begraafplaats er zo ordentelijk mogelijk blijft uitzien en voor de bezoekers een gastvriendelijke plaats mag blijven om in alle rust de gedachten te laten gaan naar onze dierbare familieleden, vrienden en bekenden, die op deze begraafplaats hun rustplaats mochten krijgen.

In het begin van 2004 zal het kerkbestuur een nieuw begraafplaatsreglement uitgeven van de begraafplaats aan het Torenpad in Enschoot.

Ton van Gent

Meer informatie over de begraafplaats kunt u altijd ontvangen van Wim Nolens (013 - 533 69 23, e-mail: wim.nolens@worldonline.nl) of Ton van
--

Gent (013 - 533 22 71, e-mail: gent@wxs.nl).



KERSTMIS 2003

**ALS JE OP WEG GAAT NAAR BETHLEHEM,
HEB DAN VOORAL OOG EN OOR
VOOR WIE KLEIN IS, VERLOREN EN GEBROKEN.
LOOP DAN OP HET RITME VAN DE TRAAGSTE,
DRAAG WIE MOE IS, TROOST WIE BEDROEFD ZIJN.
GROET WIE EENZAAM IS, PROBEER TE GEVEN,
ZONDER ER IETS VOOR TERUG TE VRAGEN.
NEEM NIETS MEE OM INDRUK TE MAKEN,
OF OM MACHT TE HEBBEN OVER ANDEREN.
IK , DE HEER, ZAL MET JE ZIJN.
AAN MIJN AANWEZIGHEID HEB JE GENOEG.**

**ALS JE DAN VERTREKT UIT BETHLEHEM,
WENS DAN IEDER DIE JE ONTMOET VREDE TOE,
MAAR DRAAG DIE VREDE EERST IN JE EIGEN HART,
ZODAT JE MIJN VREDE KUNT DELEN MET TOCHTGENOTEN.
ALS JE OP WEG GAAT DOOR HET NIEUWE JAAR 2004,
WEES MAAR NIET BANG, IK ZAL BIJ JE ZIJN ONDERWEG.
ZOALS MIJN VADER MIJ HEEFT GELEID
ZO ZAL IK JOU LEIDEN, DESNOODS DRAGEN,
VANDAAG EN ALLE DAGEN VAN HET NIEUWE JAAR.**

Hans van Winkel

Caecilia-vrijwilligers

Ja, vrijwilligers: zo worden ze genoemd. Al die mensen die op een of andere manier actief zijn in een (geloofs-)gemeenschap zonder voor hun inzet financieel beloond te worden. Dat zijn er intussen in Nederland heel wat! Er is geen vereniging, club of instelling die niet met een aantal vrijwilligers werkt, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, de ouderenzorg, de KBO's, de sport, het (basis)onderwijs, maar ook geloofsgemeenschappen.

Als we denken aan rooms-katholieke geloofsgemeenschappen (lees: parochies), dan is volgens bovenstaande definitie de vrijwilliger daar van oudsher geen onbekende: kerkkooleden, misdienaars, collectanten, acolieten, kerkmeesters, mensen die de kerk versieren, enz. Dat was in de tijd van het 'rijke roomse leven'. Toen sprak men overigens nog niet over vrijwilligers!

Intussen is er wel het een en ander veranderd. Deels vanwege de gigantische afname van het aantal priesters en religieuzen (wat was ook alweer een kapelaan?), deels door de gelijktijdige mentaliteitsverandering bij de zogenaamde 'leken', die intussen veel mondiger zijn geworden maar ook meer betrokken. Zo heeft ook de St.-Caeciliaparochie geen eigen priester-pastor meer, laat staan nog een of meerdere kapelaans. Wel beschikt zij gelukkig over een diaken-pastor (Jan Joosten) en over een pastoraal medewerkster (Zr. Augusta de Groot).

Van 'rooms in alles' naar 'Gods volk onderweg' of 'samen op weg'.

Ontkerkelijkking, maar ook de nieuwe betrokken leek. St.-Caecilia heeft 6 koren met zo'n 130 leden van jong tot oud. Er zijn zo'n 30 werkgroepen die actief betrokken zijn bij het voorbereiden en/of verzorgen van vieringen, catechese, diaconie, pastoraat en gemeenschapsopbouw. Al met al ca. 400 vrijwilligers (ongeveer 12% van het totaal aantal parochianen = 3500). Overigens: we praten over vrijwilligers, maar is dat eigenlijk wel een goede benaming? In een geloofsgemeenschap zou eigenlijk ieder lid van die gemeenschap vrijwilliger moeten zijn. Anders gezegd: min of meer moeten deelnemen aan de activiteiten binnen die gemeenschap. De leden dragen immers de gemeenschap!

De Caeciliaparochie wil een open, uitnodigende, dynamische, inspirerende en dienstbare geloofsgemeenschap zijn. Dat is nogal wat, maar wel de moeite van het proberen waard, zeker in deze tijd. Met zo'n 3500 'vrijwilligers' moet dat lukken!

Eldert Baan,
voorzitter pastoraatsgroep

Kerstpuzzel

De woorden die in het verhaal met HOOFDLETTERS staan aangegeven, staan ook in de puzzel. Van voor naar achter, van achter naar voor, van boven naar beneden, van beneden naar boven.

Als je een woord hebt gevonden in de puzzel, geef het dan een kleur of streep het door. Doe dat zowel in het verhaal als in de puzzel. Als je alle woorden hebt gevonden, blijft er een aantal letters over. Wanneer je deze letters achter elkaar zet, lees je een KERSTWENS.

Let op: de lange 'ij' wordt in de puzzelwoorden geschreven als 'y'.

ALS het WINTER wordt, worden de DAGEN KORTER. Er is dan meer DUISTERNIS dan LICHT. Daarom hebben MENSEN in VROEGER TYDEN MIDDEN in de WINTER een FEEST geplaatst om aan HUN VERLANGEN naar LICHT UITDRUKKING te geven. Dit FEEST bestond al LANG voor de CHRISTELYKE JAARTELLING. Maar TOEN het CHRISTENDOM de GODSDIENST werd van de VOLKEREN hier in WESTEUROPA, werd het een CHRISTELYKE FEESTDAG. Want CHRISTUS werd het LICHT van de WERELD genoemd. Dat DEZE MENS, geboren in BETHLEHEM, deze TITEL kreeg is best te begrijpen. Bij PROBLEMEN en MOEILYKHEDEN zien MENSEN soms GEEN UITWEG, geen TOEKOMST. IEMAND die dan weer MOED geeft en in dat DONKER wat HOOP kan geven, wordt gemakkelijk als REDDER in de NOOD beschouwd. WAT CHRISTUS leerde en voordeed GAF MENSEN die in de PUT zaten weer HOUVAST en VERTROUWEN. Omdat al EEUWENLANG MENSEN DIT ondervonden hebben, is dit FEEST een TRADITIE geworden, die niet meer WEG te denken is UIT het LEVEN hier. Wel zou DIT FEEST MEER moeten zijn dan wat ETEN en DRINKEN, namelijk zoals CHRISTUS, iets voor een ANDER overhebben, een HELPENDE HAND bieden. KERSTMIS wil dus zeggen: NIEMAND aan zijn LOT overlaten, samenwerken voor een BETERE WERELD: VREDE OP AARDE.



R E D D E R C H R I S T U S V U I T W E G O P K R
E R I N D N H E C H R I S T E N D O M K G D G E H
D E T A E E R G L E F E E S T K A E E Y N O E R O
N T N M R G I O A E D R A A S O G N E L I C E S O
A E E E V N S D N L O T F P E R E D R E K H N T P
E B D I E A T S G A A H E R E T N I W T K R E M R
I N E N N L U D S L A C E E F E D L E S U I T I T
T E H E E R S I M D U I S T E R N I S I R S E S S
I M K V R E G E D R V L T N E A M C A R D T E W A
D E Y E E V A N E S N E M I S M E H N H T E U E V
A L L L K A D S T L E R E W T I N T H C I L W G U
R B I L L L T T R E T S N E M D S E U M U Y E U O
T O E K O M S T I Z I E S T Y D E N N D W K N I H
N R O S V E E N N E D M E N S E N V A L A E L T N
G P M T I T E L K D O O N O G N I L L E T R A A J
I E M A N D F E E D M E H E L H T E B R E K N O D
D N A H E L P E N D E S U T S I R H C E E W G A F
N E W U O R T R E V A P O R U E T S E W I L P U T

Oplossing:

De herders

Omdat eenvoudigen verstaan
Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt of nagegaan,

Zijn herders toen in uwe stal
Gekniel en hebben U aanbeden;
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
De rest van hun onschuldig leven
Is door geen wetenschap beschreven,
Wordt slechts aan kinderen verteld.

Anton van Duinkerken

Colofon

Redactie: : Eldert Baan, Vincent van Baaren, Jan Simons
Adres redactie : Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot
Telefoon : (013) 533 12 15
E-mail : st.caecilia@planet.nl
Internet : www.kerksite-beu.nl