

Diepgang in de liefde



Petra Hermans

Inhoudsopgave

Diepgang in de liefde -----	4
Luck -----	5
De Witte Magiër -----	6
Vol geluk -----	7
Gedragen -----	8
Wenselijk -----	9
Verlies -----	10
Morgen -----	11
Vrede -----	12
Verzoenen -----	13
Vliegen -----	14
Glorieus-----	15
Gelijkenis -----	16
Geest -----	17
Ergens anders -----	18
Heldin -----	19
Hemel -----	20
Hoop -----	21
Geluid -----	22
Gods Liefde -----	23
Gelukkig -----	24
Het wezen -----	25
Helper -----	26
Bedankt -----	27
Tovenaar -----	28
Raadsel -----	29
Jouw Geborgenheid -----	30
Triest -----	31
Geborgen -----	32
Relatief -----	33
Sprookje-----	34
Petra Hermans -----	35
Licht -----	36
Jouw Dans -----	37
Geur -----	38
Muziek -----	39
Muziek-----	40
Honderd -----	41
Psycholoog -----	42
Engel-----	43

Nooit -----	44
Thuiskomen -----	45
Gedicht -----	46
Bloem -----	47
Meester van Magie -----	48
Ik weet niet -----	49
Elke dag -----	50
Sprookje-----	51
Reis -----	52
Losstaand -----	53
Zacht -----	54
Lot -----	55
Liefde -----	56
Als alles Liefde zijn zou... -----	57
Die blik-----	58
Wereld -----	59
Goddelijk -----	60
Waterdrager -----	61
Vanuit het hart -----	62
Schuldig -----	63
Moeder -----	64
Jouw kamer -----	65
Talent -----	66
Licht -----	67
De droom -----	68

Diepgang in de liefde

Soms, dan is de liefde
snel te zien

vaak, is de liefde
moeilijk te merken

maar telkens wanneer
ik aan jou denk

weet ik, dat ik mijn diepste energie
aan alleen jou schenk.

Luck

Please, God, let me be happy,
for once in my life,
for once in my life,

let me be happy
in reality,

so, that I don't have to
fly away or
look away,

just look in his eyes.

De Witte Magiër

Ik ken een Hoogpriester,
die Alles kán:

behalve kwaadwillig worden,
zijn of blijven.

Ik ken een Goede Goddelijke
Gids, de Witte Magiër...

die is Verschenen in
mijn kwetsbare Leven...

Langgeleden... we delen een Verleden...

maar óók in het Heden...

Gelóóft Hij in Mij, Ja,
Écht waar... en wat doe ik:

Ik Heb Hem Lief... óók voor
In Toekomstige Tijden... zal

Ik Blijven Staan... naast

Zijn Bijzondere Zijde.

Vol geluk

Als alles dan samenstroomt
en zingt vol van vreugde en geluk,

dan zal al met mij en de mensen om me heen
goed komen en, zelfs,

volmaakt innig liefdevol laten voelen
zoals alle kosmische krachten

het altijd menen te bedoelen
dat, wat in elk verlangen lag te verwachten,

uitkomt.

Gedragen

Ik zal gedragen worden
door het Licht van de Zon,

ik word gedragen door de werking
van Licht, Liefde en Waarheid

in dit Universum, deze Kosmos,
dit Heelal.

Ik zal gedragen worden door
de liefde van de dieren,

en van de kinderen.

Vooraf word ik gedragen
door de liefde in harten

van alle mensen op Aarde,
als in de Hemel;

ik word gedragen door de vleugels van Liefde...

van Gods Engelen:

als mens... gedragen door de liefde...

wát heb je nog meer te vragen ??

Wenselijk (Chartres)

Wat jij voor mij betekent
en ik beteken voor jou

dat is magisch
en houdt tegelijkertijd

contact met de aarde
maar stijgt boven alles uit

en alleen jij evenaarde
me tot in eeuwigheid.

Ik weet nu,
dat jij wenselijk bent

in mijn leven
en ik vergeet niet

jouw bovennatuurlijke rol
gegeven in en aan me zo vol.

Verlies

Als je Alles,
maar dan ook Alles
verliest,

is het, alsof
je even
niet voor het Leven kiest.

Maar je
zult doorgaan

om nieuw geluk
weer te laten bestaan.

Morgen (France)

Morgen, kan ik zeggen
wie jij was
wie je bent en
wie je zult zijn
voor me

Morgen, weet ik zeker
dat ik jouw liefde
zal missen

maar ik weet ook
dat ik me in mijn liefde
voor jou niet zal vergissen.

Vrede

De vrede
die jij mag ervaren

kun je soms
blijven bewaren.

Daarbij blijf je rustig,
liefdevol en ontspannen.

Uit vrede haal je kracht;
echter geen macht.

Verzoenen

De zoete smaak
van verzoenen
proeven we pas dan, als we

na afstand,
weer naar elkaar toe moeten
we naar elkaar gaan

om na uiterste best
in elkaars vreugde en
diep verdriet te kunnen bestaan.

Vliegen

In de laatste seconde
van mijn Aardse Leven
zal ik naar jou toe komen
naar je vliegen,
omdat ik toch altijd
bij jou hoorde
en jij misschien wel bij mij

zo zal de laatste seconde
licht en vreugdevol zijn
zonder dat iemand het
verstoorde.

Glorieus (Voor J.)

De glorie in mijn Leven
van mijn Liefde,

lag niet in succes
of roem

maar in de rust
waarin ik jou herkende

en de Vrede
die ik bij jou noem

was Al, de grenzen
die ik in mijn Leven kende.

Gelijkenis

Hij vermoedt
hij weet
dat ik kijk
dat ik zo graag
op hem lijk.

Geest

Jij hebt een bijzonder mooie geest:
de stilte erin,
bekoort me
nog het meest,

wanneer jij
de liefde
in mijn ogen
leest.

Ergens anders

Ergens anders is het leven
goedkoper,
ergens anders is het leven
duurder.
Ergens ver weg is het leven
gevaarlijk,
maar hier is het veilig.

Ik leef mijn leven
vanuit mijn hart
en wist mij altijd
gestimuleerd door jouw Vrede.
Jij leefde mijn Leven op,
gaf me kracht om op te krabbelen
als ik ingestort dacht te zijn.
Jij gaf me weer leven,
als ik dood, afgestorven was.
Jij, jij was de enige
die de verborgen levenslust
in mijn ogen las.



Heldin

Vanavond, deze avond
stap ik af
van het heldendom
waarin ik ieder maak tot held.

Behalve mezelf,
en stap ik
in de wereld
waarin mijn eigen gevoel telt,

opdat ik geloof
in mijn verstand
en mijn daden en gedachten
tot mijn heldin samensmelt.

Hemel

In jouw gedaante,
in jouw verschijning,
de rust,
de stilte,
de bevrijding.

In jou,
de hemel,
het paradijs,
de liefde,
alles
wat wij in ons mensenbestaan
verhiefen.

Hoop

Hoop is er altijd
voor het morgenlicht
als de nacht zwaar was
en je geen lichtpunt zag

dan is er nog altijd
de ademhaling,
het eerste principe van de mens
een uitdaging

om de ochtend
tegemoet te treden
te geloven in hoop
en weer een nieuw pad te mogen betreden.

Geluid

Het geluid van geluk
is voor mij
de stilte waarin
de zon haar eerste stralen
over de Aardbol schijnt,

en de merel weet dat

waarna mijn angst
voor de dag
met de Donkerte verdwijnt.

Gods Liefde

Hij weet niet van de spanning
die ik om me heen kan bouwen.
Hij weet niet, dat er dan
slechts Één nog
van me kan houden.

Gelukkig

De geur van toen ik
gelukkig was,
is de geur van nat plaveisel
is de geur van natte straten
en huizen
waarin ik zand en bloemengeur rook

en ik liep, al snuivend,
erin rond, er om heen
het alles bevatte mij
bevredigde mijn wezen genoeg;
het was eenvoudigweg
de geur van geluk.

Het wezen

Het wezen in jou blijft,
als je schrijft
als je praat
en lacht,
het verandert niet
hoe ik over je dacht



Tijdens mijn studentenperiode te Nijmegen nam ik me voor het eerst voor om ooit eens “Wezenskunst” te willen maken, te introduceren in en voor de Wereld. Het is een zoektocht naar antwoorden, waarvan ik vermoedde dat ze mij rust zouden geven. Aftasten en invullen van woorden richting waarheid, voor begrip en groei, door bevestiging. Ik wilde gedrag leren begrijpen, bij afvragen

en vermoeden. Wat is het Wezen van Gedrag, in al haar vormen en manieren. Wat is haar achtergrond? Antwoorden zijn vaak, soms, balsem voor de ziel.

Door deze kunst in gedichten vast te leggen, wilde ik mensen aanzetten tot nadenken. Vraag je af, waarmee je bezig bent. In hoeverre beïnvloed je de ander; laat je je sporen in hem of haar achter en in de Wereld, om ons heen. De kleine dingen zijn evenzeer zo van belang als wat groot lijkt.

Ik wilde mezelf bewust worden en zijn, bij onwetendheid. En zo ook, dit doorgeven. Vraag je je zelf wel eens af: “Waarom raakt deze persoon me zo, in de kern?!? Wat spreekt me aan in bepaalde vormen van uitingen, stromingen, bijv. in de kunst? Wat is het wezen van de ander?”

Elk mens is uniek in zijn of haar verschijningsvorm. De laatste kunst is dan, om de ander zo te zien en te blijven zien. Iemand in de waarde laten en respecteren. Geef iemand terug aan zichzelf, in goede en minder goede tijden. Dat is het enige wat we kunnen doen... Uiteindelijk: als je jezelf vrij laat, kun je een ander mens ook vrijlaten.

Helper

Iedereen, die langs mijn weg stond
om me te helpen
met mijn ziel onder mijn arm te lopen,

van degene zou ik niet nog eens
durven hopen
om mij zo lief te hebben

zij hebben hun taak immers goed volbracht.
Het was de Helper aan de kant van mijn Pad.

Bedankt

Bedankt voor jouw rol
in mijn Leven,

bedankt voor de liefde
die je me hebt gegeven

bedankt dat jij me
voor vol aanziet

bedankt dat jij me
accepteert, zo mijn wezen is

en vooral bedankt, dat als ik
bij jou ben, alles in evenwicht is,
voldoende is en ik niets meer mis.

Tovenaar

Als ik een goede tovenaar was,
liet ik de zon het Licht
over de Aarde brengen.

Ik zou een beschermende rol
willen vervullen,
wanneer het Juiste, het Goede overwint.

Ik zou de zon weer laten ondergaan
en wij zouden ernaar kijken,
wij zouden samen staan.

Raadsel

Mijn diepte
is mijn raadsel,

zolang er geen kwaad
in schuilt

ben ik alleen degene
die erom huilt.

Jouw Geborgenheid

In jouw armen
in jouw geborgenheid, mag ik,
kan ik
eindelijk thuiskomen
in rust en stilte,
vrede en veiligheid
en menselijke warmte

terwijl de winden
om ons heen waaien
zullen wij niet meer draaien
om de liefde die speelt,
voelt tussen ons in, zoals ze is bedoeld.

Triest

Waar ik vandaan kom,
was geen feest,
was geen elke dag.
Was geen brood, maar
leven dichtbij de dood.

Geborgen

Ik voel me veilig
en geborgen bij God,
alsof ik mag thuiskomen
en mijn rust weder vind

de diepe behoeften
van een beschadigd kind.



Relatief

Ik leef mijn dagen
ik leef mijn leven

doch leef ik in vlagen
want mijn ziel
is nog altijd
dichtbij jou gebleven.

Sprookje

Soms lijkt
mijn leven
net een sprookje,

wat ik juist, speciaal,
mocht meemaken
wat doel had

sinds ik die dichtkunst
voor elk mens
bezat.

Petra Hermans

Ik beschrijf slechts ervaringen,
gebeurtenissen,
gevoelens en gedachten
en zielenroerselen;

je zou kunnen zeggen
dat de dichter
dichter tot de essentie dicht.



Licht

Het gevoel
is breed en licht
ik dans van geluk
mijn dag
kan niet meer stuk
ik kijk
naar de zon
en naar
het felle zicht
ik zie de wereld
opeens
in een compleet
ander licht.



Dans

Jouw eigen Dans
ontspring je niet;

het is, alsof
je altijd al
aan een Zijden Draad
aan het Leven hing.

Geurend

Geur doet je leven
geur opent een deur
verruimt je blik
maakt je gelukkig met jouw
diepste ego, jouw diepste ik.

Muziek

Muziek neemt je
mee op reis
naar wat was
lang geleden

langs emotie
en ratio,
geloof en
hoop;

muziek geeft je
ook de kracht
tot het realiseren
van jouw dromen

waarvan je nooit
dacht, dat het
nog werkelijk
zou uitkomen.

Muziek

Ik viel altijd al
voor muziek,
die lieflijk
oorstrelende klanken,

de muziek:
daar zou ik God
voor willen bedanken.

Honderd

Honderdmaal
ben ik doodgegaan.

Honderdmaal
gestorven,

honderdmaal Liefde
en vriendschap verworven.

Honderdmaal nieuw geluk
en elke dag nieuw Leven,

honderdmaal een nieuw gegeven
om te beleven.

Psycholoog (Eerbetoon aan P. Deuss)

In het donker groeit
het felste en mooiste licht,

na oorlog en hel
komen vrede en de hemel,

na verdriet en kilte
verschijnen opluchting en warmte;

en zelfs, na de grootste en diepste pijn
mag ik altijd weer rekenen

op jouw bijzondere liefde
die jij door jouw gave voor mij kan betekenen.

Engel (C.S.)

Ze kwam naar me toe
vol interesse en begrip,
vol van warme aandacht

ze kwam uit het 'niets',
zomaar op me af
en zij maakte van 'niets', 'iets'

ze spreekt altijd
de taal van mijn hart
met ogen die zien en niet wachten.

Nooit

Ik had nooit weg hoeven gaan,
het was er allemaal al
in alle eenvoud:
de kerk
de priester
en de Gregoriaanse muziek
tijdens de Hoogmis,
wat mij allemaal zo Hemels
deed voelen.

Thuiskomen (Voor R.)

Thuiskomen, voor mij,
bij jou
was het meest,
alsof het altijd
een feest
was geweest;

thuiskomen, bij jou,
door jou,
was meer, dan ik ooit
had durven dromen.

Gedicht

Als ik een dichteres was,
dichtte ik dagen over jou
hoe ik van je houd
en ik bleef je trouw

in al die gedichten
dag na dag
jij, met zovele bescheiden gezichten,
met een schitterende lach.

Bloem

Het ontwikkelen
lag op mijn pad,
de bloem moest
een keer open gaan

mijn ontwikkeling
vermengde zich met Jouw Pad
om tenslotte
Haar Eigen Weg te gaan.

Meester van Magie

Ik weet niet wat het is,
dat voortdurend wisselende gevoel

van enerzijds angst, wanhoop, bedreiging,
pijn, verdriet en lijden

en anderzijds sterke hoop en diep geloof
in vrede, liefde en warmte ...

in mezelf,
tussen mensen onderling.

Misschien is het, dat ...

ik door gemis, ... bij te diep gevoel
van gemis, zelf maar

ging invullen, met Hart
Geest, Ziel en Fantasie.

Misschien is het dat, ik jou
net op tijd tegen kwam:

Meester van Magie.

Ik weet niet

Omdat ik wist
wat ik miste

verlangde ik
naar warmte;

ik weet niet
hóe ik het deed...

maar telkens wanneer
ik weg zakte in wanhoop

steeg ik, réés ik op
als een Phoenix!

Ik weet alleen:
dat ik lééd...

en groeide, bloeíde
naar Hoop;

God,
ik weet niet
hóe ik het dééd.

Elke dag

Elke dag is een dag,
zonder jou en met jou.
Elk uur, elke minuut
wacht ik totdat ik jou zien mag.

Elke dag verder leven
meegesleept door mensen.
Als jij er niet bent, mag ik hopen
dat een ander mij verblijdt voor even.

Sprookje

Als ik je meeneem
naar mijn gedichtenrijk
naar mijn wereld
hoe ik haar waarneem

strijk ik met mijn vinger
het haar uit jouw gezicht
en werp ik een helder Licht
op je, met mijn gedicht.

Reis

Met jou reis ik al
gedurende mijn Leven

sinds ik fantaseer over ons
op Aarde

maar ook reis ik met jou
door het hele Universum

ben jij mijn reisgezelschap
tot einde en begin van ons

Aller LiefdesBron.

Losstaand

Vanavond raak ik los
van de sterren en de maan

om te reizen
in ons Zonnestelsel

langs de Melkweg
ben ik op Weg

naar verlossing
en Liefde

om los te laten
al dat was pijn

om één begrip
met de Bron te zijn.



Zacht

De zachte stroom
van liefde en vrede
vergeeft elk mens
zijn woede en jaloezie

zijn gedachten en gevoel
zijn daden
en al zijn beraden
om boosheid

worden vergeven
met reden
dat ieder mens verder mag
met wat in zijn liefde lag.

Lot

Als je weggeeft
wat je het liefste lief hebt

ben je, mijns inziens, dichtbij God
dat is ons mensen Lot

om los te laten wat dichtbij is
ook al mis je het

Liefde is geven
en laten leven.

Liefde

Liefde is alles
waarvoor je leeft.
Liefde gaf me heling,
genezing en kracht.
Liefde bestaat geheel weerloos
zonder macht.
Liefde gaat door, vergeeft
en bindt
ze bestaat daar
waar een mens een ander bemint.
Liefde schijnt haar Licht over mens en dier
op velerlei manier.
Liefde presenteert zich in vele vormen
buiten regels en normen.
Ze gaat gepaard met pijn,
loskomen en blij
ze leeft in jou, in ieder
en in mij.

Als alles liefde zijn zou... .

Als alles liefde zijn zou,
zou er dan oorlog zijn?
Als er kwaad bestaat,
zou 'slecht' dan nog een kansje maken?
Als alles liefde zou zijn,
zou je dat dan nog merken?
De moraal van dit verhaal
is dat tegengestelden hand in hand gaan
contrasten vullen elkaar aan,
alsof ze van elkaar hielden.

Donker en licht liggen in elkaars verlengde
alsof het zo bestemd is.
Ze vallen elk pas op, juist
door elkaars aanwezigheid.
Zo is alles in beweging en stroomt verder,
maar komt tegelijk tot stilstand en rust.

Die blik (Bourges)

Ik zal niet weten
of vergeten

wat jou deed bewegen
om jouw Diepste Lieve Energie te legen

naar mij toe
in die ene oogopslag;

nooit ben ik moe
om terug te halen

dát unieke moment
waarin plotseling zoveel leek te behalen.

Wereld (Herinnering aan Vrouwenpolder)

De hele Wereld ligt
voor ons open

voor jou en mij
alleen en samen.

De Wereld voedt
en laat ons zij aan zij lopen,

ze geeft en herbeleeft
vernieuwt en laat stilstaan

maar zal Altijd
De Gevoelde Liefde laten bestaan.

Goddelijk

God kon niets anders
als van dat meisje houden

dat meisje, dat dapper als ze was
met wapperende haren
in de wind stond
vlak naast een gapende kloof

een meisje dat ergens
Hoop hield
ook al wisten zij niet
van haar dood

Haar ellende dichtbij
Stuurde God Engelen naar haar zij.

Waterdrager (Eretitel ontvangen van M. van Leeuwen)

In onze familie
ben ik degene die draagt
water naar de zee
zorgen op elke morgen

drager van pijn
verder dragen
en verdragen
om simpelweg te zijn.

Vanuit het hart

Ik leef vanuit mijn Hart
een breed gevoel;
geen enkele smart
van een ander mens,

die zomaar aan mij
voorbij gaat;

zolang laat
ik de Liefde blijven,
en geven...,
zolang als ik blijf leven.

Schuldig

Geen schuld of falen meer,
geen schaamte of tekort schieten

maar alleen deze unieke keer
warmte, liefde en inzicht

voor in elk mensenleven
vanaf het eerste aardse licht.

Moeder (Cilia Goossens)

Te weten,
dat je veilig bent,
dat ze je, als geen ander kent
dat ze over je waakt
en je als geen ander raakt.

Jouw kamer (G.K.)

Ik zat in jouw kamer
jij zat daar maar
en sprak
jij keek
het was alsof de wereld
in jouw kamer warmer leek.

Talent

Als je van jouw gebrek
jouw talent maakt

ben jij het
die de harten
van anderen raakt.

Licht

De ergste pijn
vraagt om
het sterkste en diepste
innige Licht.

Het trauma
vraagt om
de helderste en warmste
Engelen Gods.

Droom

Ik droomde
dat jij dicht bij me was
dat je niet ver weg was
van me
zoals in de realiteit

maar in deze droom
ging jouw aandacht
helemaal naar mij toe,
dat was een fijn gevoel!

Helemaal speciaal waren
jouw geest, jouw hart, jouw ogen en
blikken op mij gericht!



Berkel-Enschot,
17 augustus 2012