

Onvoorwaardelijke liefde



Petra Hermans

Inhoudsopgave

Liefdevol	1
Zielen	2
Geluk	3
Vondst	4
Wervelwind	5
In de luwte	6
Vriendschap	7
De Engelen van mijn Leven	8
Twijfel	9
Liefde	10
Kaarsje	11
Houden van	12
Risico	13
Geloven	14
Energie	15
Geloofskwestie	16
Hemels	17
Vreugde	18
Ik wist niet wat het was	19
Voor de tijden	20
Tijdloos	21
Vergevend	22
...Die ik ken...	23
Gelukkig	24
Nieuwe Hoop	25
Vergiffenis	26
Iedereen	27
Goed teken	28
Liefhebben	29
Vergeven	30
Onvoorwaardelijke liefde	31
Laatbloeier	32
Vlinder van liefde	33
Witte bloem	34
Mooi	35

Liefdevol

Wat je allemaal
voor de liefde doet
is niet altijd goed

wat ik Al
uit liefde deed
zorgde ook voor veel leed

maar wat ik zelfs
uit liefde laat
zorgt ervoor

dat Alles goed gaat.

Zielen

Voor mij, na alle jaren,
kan ik alleen nog maar

één doel, één wens
een groot geheim bewaren,

dat het contact van ziel
tot ziel

mogelijk maakt
zodat het hart in de mens

met veel liefde wordt geraakt.

Geluk

Als mensen elkaar weten
te raken uit vreugde
of verdriet
dan ben je even van je stuk
dat heet liefdevol geluk.

Vondst

Als kind droeg ik al
de stilte in mijn hart.
Als puber vond ik de stilte
in het bos en gaf haar een plaats
in mijn geest.
Nu weet ik de stilte
te vinden in jouw aanwezigheid
en geef haar een plek
in mijn ziel.

Wervelwind

In de orkaan,
in een wervelwind,

ontstond een kind
dat liever voor gevaar

ging staan
dan veilig te bestaan;

en heilig
was, met natuur één,

onbewust met intuïtie
met dichten geen remming kende

en het hart van vlees,
niet van steen...,

werd door poëzie
elke vreemde een bekende.

In de luwte

In de luwte
van de berg,

teken ik mijn gedichten op
en het leven

is nu niet zwaar meer,
niet meer erg,

want het is prettig uitrusten,
als je alles al hebt gegeven.

Vriendschap

Een vriend doet je denken,
doet je omkijken.
Een vriend zal je wenken,
laat je de moeite waard lijken.

Een vriend laat je omkeren
en niet zomaar opgeven.
Een vriend zal jou niet bezeren,
maar laat je opleven!

De Engelen van mijn Leven

Nu weet ik,
waarom God ons Engelen stuurt.
Om de muziek te horen,
als we in paniek zijn.
Om liefde te voelen,
als we wanhopig zijn.
En, om steun te ervaren,
juist als we dachten alleen te zijn.

Twijfel

Ik weet niet, hoe
mijn leven zal verlopen

of welke kant
ik op ga

ik weet alleen
dat ik naast je sta.

Liefde

Wat overbleef,
is de liefde die ik voor
je voel
en ik realiseer me
dat ik daarmee veel
bedoel.

Kaarsje

Voor jou, steek ik altijd
een kaarsje aan

en ik bid dan intens
met hart, geest en ziel

voor jouw goede gezondheid
en een menswaardig bestaan

dat jouw wensen en dromen
aan het einde van het leven

zouden samenkomen tot
het moment dat de laatste levensadem viel

en je je via een vertrouwde weg
naar het vredige rustpunt zal begeven.

Houden van

Ik houd van je,
ik weet niet of ik je trouw blijf,
maar ik houd van je,
zo erg dat het me pijn doet

ik weet niet of het genoeg is
voor ons twee
of voldoende
maar ik zal samen met je zijn

en waar jij of ik
even klein zal zijn
zal ik je weer voor me winnen
en kunnen we opnieuw beginnen.

Risico

Als ik alles opgaf
wat van waarde was
in mijn leven,

kwam het,
na verloop van tijd,
toch terug naar mijn leven,

zoals na eb,
de vloed op komt
afhankelijk van

die mooie, mysterieuze maan.

Geloven

Geloven, doe je
niet zomaar
maar
voor jezelf en voor elkaar

als mens
tussen mensen
gelijk
elkaars wensen respecteren

om liefde en warmte
in goeder trouw
aan elkaar te geven
op aarde te leven.

Geloven doe je
door te beloven
dat je kracht hebt
en respecteert

in jezelf, als
in de wereld
om jou heen,
zodat alles wat mooier scheen.

Energie

Elke energie
is een fascinatie
een gratie
van het Lot

telkens als ik jou zie
of aan je denk
ben ik het
die mijn Liefde voor Jou
de vrijheid in schenk.

Geloofskwestie

Ik geloof heilig,
dat ik met elke ademhaling
voor mezelf en de ander kies

terwijl ik toch elke seconde
mee ga met verandering
en oude liefde verlies.

Hemels

Wie zal bepalen,
wie zal uitvinden

of wij elkaar;
na dit Aardse Leven

nog eens zien en
zullen en willen ontmoeten

misschien
zal ik jou dan begroeten

als een oude vriend
met wie ik veel beleefde
en me altijd deed Leven.

Misschien kunnen wij elkaar dan
echt liefhebben,

houden van
zoals wij op Aarde niet konden

niet willen vinden
ook niet bevonden

innig tot
en in elkaar

was daar maar
zo'n plaats

ergens in het Heelal
waar we elkaar zien voor het laatst.

Vreugde

Er is niks zo belangrijk
om te beleven
en graag in te delen
als de Levensvreugde,

via klanken, melodieën van muziek,
via tekeningen, schetsen of schilderijen
zelfs beelden;
niets als de Vreugde die zo kan helen.

Ik wist niet wat het was

Ik wist niet wat het was
ik wist niet wat ik zag
maar als ik jou zo zag staan
dan dacht ik: dat is liefde.

Zat het in jouw haren?
Zat het soms in jouw handen?
God wist niet wie Hij maakte
toen Hij jou voor ogen had.

Zit het dan in jouw benen,
of in de manier waarop je liep?
God wist niet wat Hij deed
toen Hij jou schiep.

Misschien dan hoe je kijkt
of hoe je jouw hoofd wendt.
Ach, ik zal maar kort zijn:
Het is simpelweg hoe je bent.

Voor de tijden

Voor de tijden
voor alle jaren
bedenk wel, nu
ik deed wat ik kon.
Alle uren, dagen
ze slipten door mijn vingers.
Alle gedachten
alle handelingen
alle moeite
wat ik moest doen.
Alles wat me beloonde
Al wat gaf
Lieve God
Ik deed mijn best
Al mijn hele leven lang.

Tijdloos

Dagen achtereen,
dag na dag,
gaan voorbij
uren, secondes
zonder enige grip
op de tijd

maar trots
leg ik vast
dat wat wij hadden
blijft behouden,
blijft bestaan, aanwezig,
Tijdloos.

Vergevend

Er is een hart dat haat
en een hart dat vergeeft;

Zorg, dat jij kiest
voor het hart dat vergeeft,

want dat is
wat in jouw ziel leeft.

...Die ik ken...

De Liefde die ik ken,
die ik voel en
die ik denk

die Liefde gaat over grenzen
en ze kent geen douane of prikkeldraad
noch muren of een gesloten deur,

Nee, die Liefde doet de wensen
van mensen over de hele Wereld
verbinden en verbonden voelen,

zodat ze zich aaneen verstrengelen
onder een heelal met sterren
en de Liefde zo weer terug schenken.

Gelukkig

Mijn Leven zal altijd doorgaan
daarin geloof ik,
want ik voel me soms gelukzalig positief
en lach dan met Alles van het Leven

gegeven en dan beloof ik God
Altijd de Vrede en Liefde te dienen,
Zo ik ben en gecreëerd ben geraakt,

Zo ik herkend wil worden
en het Leven en Liefde
van anderen ook Gelukzalig
wil maken.

Nieuwe Hoop

Voor elk verdriet
staan een paar Engelen klaar.
Voor elk dal
een kus.
Voor elk gemis
een nieuw gewin.
Voor elk verleden
een nieuwe Tijd.
Voor elke verloren liefde
Nieuwe Hoop.

Vergiffenis

Heer, Vergeef me
Want ik heb Jou
meer lief
dan mijn eigen Leven

Heer, Vergeef me
als ik niet
genoeg zorg draag
daar, waar ik het zelf vraag

maar om Jouw Bestaan
en Geluk
Daarvoor beging ik
Bijna Elk Ongeluk!

Iedereen

Iedereen, die op aarde
heeft geleefd

leeft nog steeds
in onze herinnering

en in onze geest
na het hart

want nooit ging iemand weg
van onze beleving

nooit verging
het wezen, de kern, de liefde

die werd gebracht
van de aarde mee

tot die grote,
Warme Roze Zee.

Goed teken

Vanuit de donkerte
straalt het Licht je tegemoet
vanuit de stilte
komt de mooiste muziek
je ten gehore
vanuit het stille hart
komt de zoete Liefde
vanuit onwetendheid
bereikte mij elk inzicht
vanuit de verlatenheid
kwam ik jou tegen,

Jij, die me dit alles gaf,
Jij, Ster aan de Hemel,
Die mij de juiste Weg wijst.

Liefhebben

Hoezeer ik je liefheb
blijkt niet uit mijn woorden
of gedichten
blijkt niet uit mijn woede
of haat
blijkt niet uit mijn bliken
of tederheid

Maar uit al wat ik probeerde,
En trachtte, uit mijn hart,
Bleek hoezeer ik jou lief had.

Vergeven

Vergeef me, mijn leven,
mijn liefde en toewijding,
mijn interesse voor jou,

Zo ik jou lief heb
en niet vergeten zal

Zo kan ik verder
met jou in mijn hart,
In geest en ziel

Herinner de Tijd
dat ik voor jou viel.

Onvoorwaardelijke liefde

Jouw integriteit
werkt altijd als magie.
Mijn magie komt voort uit
jouw eenvoud, rust en stilte.
Jouw gratie ontbrandt telkens,
nogmaals energie uit, in mij op.

Jouw glorie is mijn magie.
Mijn magie houdt jouw glorie
voor altijd vast. Onvoorwaardelijke liefde.
Een kaars die blijft branden.
Een kaars die mijn kaars heeft aangestoken.

Laatbloeiër

Ik bloeide
maar de vorst
kwam over me.
Ik groeide
met honger
met veel dorst.
Ik bloedde
met haat
mensen vol woede.

Ik verlang ernaar
om in Zonlicht, de stralen
van mijn bloem te laten dalen
over al wat leeft.
Ik ben bang
dat degene, die van mij houdt,
de bloemblaadjes telkens plukt
met de woorden in vragen :

"Houdt ze wel
Houdt ze niet van me ...?"

Ik vrees nimmer
ik zal mijn geur verspreiden
en uniek bestaan.
Mijn bloem zal opengaan.

Vlinder van liefde

Ze komt jouw leven
binnengevlogen
ineens, plots
als een eenvoudig gegeven
zo fraai, zo mooi
zo liefdevol en zo teder
zo licht, lichtgevend
en lichtbrengend
verdwijnt ook weer als een veder.

Witte bloem

Wit, is voor mij de geur
van de rustige

en kleur van
de eeuwige

witte, sterk ruikende bloem
waarvan zo'n krachtige uitstraling

in serene vrede bij benadering
uitgaat tot telkens

mijn grote verwonderde verbazing
die de bijzonder warme, tedere liefde

in eigen hart en ogen
via ziel en bloed

kloppen laat, zodat
Aard en Hemel zonder stoppen samengaan.

Mooi

Jij bent mooi,
jij bent zo mooi,
als je naar me kijkt
is het, alsof het lijkt
dat je mij Energie wil geven,
dan is het, alsof het lijkt
dat je me goed wil doen voelen...
zou God dat dan
met 'Liefde' bedoelen?