

WENN KINDER TRAUERN. Wie sprechen wir über den Tod? door *Tobias Brocher*. Kreuz, Zürich, 1980. 133 blz., DM 19.80.

Vanaf een jaar of zes willen kinderen een nauwkeurig antwoord op vragen wat dood en doodgaan nu precies is. Tobias Brocher, een Duitse psycho-analyticus die momenteel in de Verenigde Staten werkt, wil met dit boek ouders helpen hoe ze op vragen van hun kinderen over de dood kunnen inspelen, en hoe ze samen met hun kinderen gemeenschappelijk verdriet kunnen verwerken. Hij wijst erop, dat volwassenen vaak de neiging hebben dood en sterven uit de wereld van hun kinderen te bannen. Maar een kind kan er al vroeg mee te maken krijgen: de dood van een troeteldier, een schoolvriendinnetje of iemand uit de familie. Kinderen hebben dan behoefte aan een goed begrip. Aan de hand van concrete ervaringen en uitspraken van kinderen, geeft Brocher een aantal suggesties en adviezen om op situaties rond dood en doodgaan het kind de helpende hand te bieden; overigens zonder kant-en-klare recepten te geven: veel hangt af van de omstandigheden, mogelijkheden en gevoelens van het kind.

De - kleurrijke - kindertekeningen en opstellen zijn verzameld door Christine Schwickardi, een katechete uit West-Berlijn, en kort becommentarieerd door Brocher.

Een uitstekend leesbaar boek, dat velen die gekonfronteerd worden met vragen van kinderen over dood (en leven) een welkome handreiking kan bieden.

*Jan Simons*