

SCHULD UNO VERSÖHNUNG; von J. Gründel. Grünewald, Mainz, 1983. 96 blz., DM 7.80 (Topos Taschenbücher 129).

Het schuld begrip wordt in de moraaltheologie vaak eendimensionaal gebruikt: wat wetens en willens gebeurt is schuld. In de hedendaagse literatuur worden we gekonfronteerd met een nieuw schuld begrip: schuld als goed geweten bij gebrek aan geweten, niet geëngageerd zijn, het zondebok-denken etc. Gründel (moraaltheoloog te München) wil met dit boek proberen de in de literatuur tot uiting komende ervaringen vruchtbaar te maken voor een nieuw theologisch verstaan van schuld en het omgaan ermee. Niet met het doel om de schuld te overwinnen, maar juist om een gevoeligheid te ontwikkelen voor de verschillende vormen en dimensies van schuld en verzoening.

SCHULD EN SCHULDBELEIVING, Themanummer tijdschrift Ons Geestelijk Leven 59(1982)4.

De religieuze schuldbeleving is in een crisis terecht gekomen, hetgeen verband houdt met fundamentele verschuivingen m.b.! de kijk op de relatie God - mens. Een nieuwe benadering van vrijheid en verantwoordelijkheid dringt zich dan ook op. De complexiteit van schuld, schuldbeleving, schuldbesef, schuldgevoelens in hun psychologische, sociologische, religieuze en historische aspecten wordt dan duidelijk. Vijf auteurs gaan op het onderwerp in: P. leenhouders (Wegglijdend of veranderend schuldbesef?), C. Struyker Boudier (Aangaan van en omgaan met schuld), B. Declerck (Gezonde en ongezonde schuldbeleving), H. Stroecken (Schuldbeleving in maatschappelijke kontekst) en tenslotte J. v.d. Ven -E. Vossen (Schuld in kritisch-godsdienstpedagogisch perspectief).

Dit themanummer is te bestellen op Postbus 90109, 5000 LA Tilburg.

*Jan Simons*