

Parochieblad St. Caecilia, Berkel-Enschot
jaargang 1, 2004, nummer 1
Veertigdagentijd en Pasen

In dit nummer

- 1** Voorwoord
REDACTIE
- 2** Pasen
JAN JOOSTEN
- 3** De spiraal doorbroken?
ZR. AUGUSTA DE GROOT
- 4** Pasen: bevrijding en perspectief
JAN SIMONS
- 6** Gaan we naar een tijd zonder religie?
TON BAETEN
- 7** Terugblikken en vooruitkijken
ELDERT BAAN
- 9** Column
VINCENT VAN BAAREN
- 11** Dopen bij het leven
VINCENT VAN BAAREN
- 13** Wat krijgt u voor uw kerkbijdrage?
PETER MAAS
- 15** Feestvieren met kinderen
JAN SIMONS
- 17** Palmpaasstokken maken
TRIX IRVINE
- 18** Vast iets om te delen!
PROJECTGROEP KANKALA
- 20** Vieringen Goede Week en Pasen

WIJ, VAN DE STRAAT

Wat hoef je me zo dringend aan te staren
met al je vragen.
Een straatkind ben ik, ja.
En waar ik woon?
Ik hoef geen huis en ook geen bed, alleen een plaats
waar 't heerlijk is je neer te vlijen.

Als 't heel erg regent en als 't koud is?
Jij met je vragen...
De stad is ook van mij, de straat, de markt,
de loods waar de maniok in droogt,
de zon en ook de regen.
Ik ken de huizen waar het goed is, met geen hond,
maar wel de grote bazaar er omheen.
En is de nacht te koud en te nat
'k weet ook de weg naar alle wakers van de nacht
zij die voor mij een plaatsje maken op hun mat
zo heel dichtbij, hun lichaam heerlijk warm.
Wij, van de straat...

Waar 'k vroeger was? O ja, heel ver...
Het woud en de rivier. Het dorp.
Wat vroeger was is weg. Ik weet niets meer.
Jou zeggen ook wie daar mijn moeder was
ze noemden haar een heks...
En die mij sloeg was toch mijn moeder niet.
Ze wou me weg en ik ging heen.
Die andere... soms zie ik haar terug
en zegt ze weer mijn naam, als toen.
Maar als ik wakker schiet is ze weer weg.

Ik ben een straatkind nu.
Ik berg me zwijgend weg achter een muur
waar niets meer is, waar ook niets was.
Ik zeg je niets. Hier is mijn thuis.

Wat vraag je aan een vogel waarheen hij vliegt.
Er blijft alleen die muur van stilte en van zwijgen.
Wij, van de straat....

Noëlla

Colofon

Redactie : Eldert Baan, Vincent van Baaren, Jan Simons
Omslag : Jan Verhallen
Adres redactie : Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot
Telefoon : (013) 533 12 15
E-mail : st.caecilia@planet.nl
Internet : www.st.caecilia.nl of www.kerksite-beu.nl