

Voorwoord

C *aecilia.com*: deze naam hebben wij aan het nieuwe blad van onze parochie gegeven. Op het eerste gezicht een misschien wat modieuze naam: dagelijks vliegen je immers vele prachtige .com's om de oren. Met *Caecilia.com* mikken we echter op meer dan weer een nieuw Internetdomein of de zoveelste digitale informatiebron die je niet mag missen. Achter *Caecilia.com* gaan vele betekenissen schuil. Het belangrijkste dat we ermee willen uitdrukken is het communicatieve karakter van ons parochieblad. *Caecilia.com* wil immers een contactblad zijn van, voor en door parochianen met als doel: de bevordering van de interne communicatie tussen parochianen. Het parochieblad beoogt niet alleen een (aanvullende) informatiebron te zijn, maar wil vooral de onderlinge betrokkenheid vergroten door een platform te bieden voor onderlinge uitwisseling, verdieping en reflectie over actuele onderwerpen op het snijpunt van kerk en samenleving. Daarnaast wil het parochieblad de externe communicatie met derden (gemeente, andere parochies, instellingen enz.) bevorderen. *Caecilia.com* is daarom ook te verstaan als: kom, kom met uw verhalen, uw ervaringen en uw vragen. Alleen dán kan een contactblad uitgroeien tot wat het zich ten doel stelt: uitwisseling en onderlinge communicatie.

Na het verschijnen van het proefnummer hebben wij verschillende, positieve reacties en aanmoedigingen ontvangen. Er waren ook kritische opmerkingen, zoals: een te kleine letter, te weinig actuele informatie en een moeilijk op te lossen puzzel. Met een 'vliegende start' van het eerste nummer konden we dat niet voorkomen. We hebben deze kanttekeningen graag ter harte genomen bij de samenstelling van dit nummer. Bovendien zijn we apetrots op de schitterende omslagillustratie die Jan Verhallen – schepper van de glas-in-lood-ramen van Maria en Job achter in onze kerk – voor ons maakte en waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.

Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer? Zorg dan dat uw kopij uiterlijk 30 mei bij de redactie is. *Caecilia.com*: misschien is het over een tijdje wel het best gelezen parochieblad van Enschoot en omstreken!

Redactie

Pasen

Kwam het eerste nummer uit in de advent, nu is het alweer bijna Pasen. De tijd vliegt!
Veel mensen ervaren het kerstfeest als het belangrijkste feest binnen het christendom. Dat zal ook te maken hebben met de donkere tijd en de gezelligheid thuis: het kaarslicht en de sfeer, het vieren in de familiekring en het altijd aansprekende en ontroerende kerstevangelie. Toch is het evangelie juist de blijde boodschap vanwege Pasen. Dat een kind wordt geboren is weliswaar een wonder (ik hoor dat bij elke doop), maar dat bij deze mens de dood niet het laatste woord heeft, is verwonderlijk. Dit blijft een mysterie: de Heer aanwezig in ons midden. Zijn leerlingen ervaren Hem als levend in hun kring en dat gaf hen zo'n kracht, dat zij gingen getuigen van zijn leven en zijn daden. Dit heeft niet alleen hen, maar ook de hele wereld veranderd.

Als het bij Kerstmis was gebleven, dan was een zekere Jezus waarschijnlijk anoniem gebleven en hadden wij geen "goed nieuws" vernomen. Met Kerstmis steken we veel kaarsen aan, maar met Pasen ontsteken we onze kaarsen alleen aan de Paaskaars. Die staat voor Jezus Christus, het Licht. Dat is toch anders dan met Kerstmis. En we geven het Licht aan elkaar: er zit wat beweging in en dat hoop ik ook: dat we met z'n allen in beweging blijven. Dat is goed voor ons zelf, zeggen alle fitness-specialisten. Maar als het goed is, vaart onze maatschappij er ook wel bij. Goed nieuws (evangelie) moet gehoord en gedaan worden.

Graag wens ik u een goede voorbereiding op Pasen en straks een zalig Pasen toe. Mag het daarnaast ook een fijne tijd worden: de lentekriebels, genieten van de ontluikende natuur, plannen maken, erop uit trekken.

Vrede en alle goeds.

Jan Joosten

pastor

De spiraal doorbroken?

Gedurende de gehele veertigdagentijd staan de lezingen in de liturgie vol momenten van inkeer en ommekeer.

Wanneer we op momenten van inkeren in onszelf ook zover zouden kunnen komen dat we de omkeer maken, dan voelen we misschien hoe we de spiraal doorbroken hebben:

- van slavernij naar vrijheid
- van verleiding naar standvastigheid
- van kijken naar mogen zien
- van geroepen worden naar antwoord geven
- van het oude afleggen en opnieuw beginnen
- van stenigen naar nieuwe kansen geven
- van geslagen worden en niet terug slaan.

Met Pasen zullen we dan de grote ommekeer zien en samen met Hem gaan van dood naar verrijzenis. Wij wensen iedereen een Goede Week toe en een goede voorbereiding naar Pasen.

Zr. Augusta de Groot

namens de werkgroep liturgie

Pasen: bevrijding en perspectief

Pasen is voor ons christenen het belangrijkste feest. We vieren dan de kruisdood en de verrijzenis (opstanding) van Jezus Christus. Pasen betekent voor ons: de dood heeft niet het laatste woord en ook na de dood is er 'leven' en uitzicht. Aan het paasfeest gaat een lange periode van voorbereiding vooraf: de zeven weken van de zgn. veertigdagentijd (vasten). De laatste week is de Goede (of Stille) Week.

Oorsprong

Pasen is van oorsprong niet alleen een christelijk feest: de joden vierden immers al lang hun Pesachfeest – het feest ter herdenking van hun uittocht uit Egypte – dat symbool stond voor bevrijding en perspectief naar de toekomst. De traditie van het paasfeest gaat echter nog veel verder terug en is van oorsprong een lentefeest. Pasen valt immers ieder jaar op een andere datum: het wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Pasen valt derhalve op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april. Deze wijze van berekenen duidt er op, dat het paasfeest nauw verbonden is geweest met lentefeesten. Mensen vierden van oudsher dit keerpunt in de natuur: de terugkeer van de zon, de vruchtbaarheid van het land en de overwinning van het licht. Paasvuren, paaseieren, kuikens en hazen herinneren nog steeds aan deze symboliek.

Palmzondag

De Goede Week begint met Palmzondag (ter herinnering aan de dag waarop Jezus als een koning in Jeruzalem werd ingehaald met palmtakken en liederen). In de kerk worden op die zondag palmtakjes uitgereikt; omdat in ons land geen palmen groeien, gebruikt men daarvoor takjes van de buxusplant. Deze takjes worden mee naar huis genomen en vaak achter het kruisbeeld gestoken. De takjes die in de kerk gebruikt zijn, worden na een jaar verbrand; de as ervan doet dienst op Aswoensdag (de woensdag na carnaval). Op Palmzondag vinden in sommige streken – ook bij ons, zie elders in dit nummer – palmpaasoptochten plaats, waarin palmpaasstocken worden megedragen, versierd met groene takken, eieren en een haantje van brooddeeg.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Op donderdag in de Goede Week (Witte Donderdag genoemd) wordt herdacht dat Jezus met zijn leerlingen voor het laatst Pesach vierde en met hen de avondmaaltijd gebruikte. Daags daarna is het Goede Vrijdag, de dag dat Jezus aan het kruis geslagen werd. We herdenken deze gebeurtenis door 's middags biddend langs de afbeeldingen van Jezus' kruisweg te lopen. 's Avonds is er een gebedsdienst.

Stille Zaterdag en Paaszondag

Hoogtepunt van het paasfeest zijn de paaswake in de nacht van 'stille' zaterdag op zondag (waarin de symbolen van het leven – water, vuur en licht – centraal staan en waarin de paaskaars plechtig wordt ontstoken en het doopwater wordt gewijd) en op zondagochtend de plechtige viering van Pasen (het hoogfeest van Pasen). Na Pasen loopt de paastijd nog even door. Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart (de dag waarop Jezus weer terugkeerde naar God) en tien dagen later Pinksteren (de dag waarop het begin van de kerk gevierd wordt).

Gewoonten en gebruiken

Rond Pasen zijn in de loop der eeuwen allerlei gewoonten en gebruiken gegroeid. Eieren spelen daarin vaak de hoofdrol, zoals: het kleuren en eten van paaseieren, het verstoppertje van chocolade-eieren in de tuin, 'eiertikken' en eier-eetfeesten. Mandjes met paashazen en -kuikens vullen in de tijd voor Pasen de vitrines van bakkerswinkels en de schappen van de supermarkten. In het oosten van het land worden nogal eens paasvuren ontstoken, waarbij men dode bomen en oude spullen verbrandt. Vrijwel alle gebruiken en gewoonten kenmerken zich door verwijzingen naar oeroude symbolen van vruchtbaarheid en nieuw leven. Deze symboliek is in de loop der tijden vermengd met het christelijke verhaal van dood en verrijzenis van Jezus Christus. Voor ons christenen het begin van nieuw leven en hoop op een nieuwe, onbekende toekomst, bevrijd van aardse beslommeringen. Het christelijke paasfeest ligt hiermee ook in het verlengde van het joodse Pesachfeest: bevrijding uit slavernij, uittocht uit ellende en dood.

Jan Simons

Gaan we naar een tijd zonder religie?

Niemand zal ontkennen dat we in de westerse wereld in een tijd leven, waarin geïnstitutionaliseerde vormen van religie en kerk zwaar onder druk zijn komen staan of wellicht aan het verdwijnen zijn. Misschien mogen we zelfs zeggen dat we een tijd zonder religie tegemoet gaan, althans wat de geïnstitutionaliseerde vormen van kerk betreft. Als oorzaak daarvan kunnen we natuurlijk de secularisatie aangeven. De moderne mens heeft geen behoefte meer aan een georganiseerde vorm van religie of kerk. Het opmerkelijke is echter, dat mensen bij hoogte- of dieptepunten in hun leven zoals bij huwelijk, doop of uitvaart toch zoeken naar de zingeving daarvan. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat niet het geloof, maar wel de religie verdwenen is. De kerk zou in dit geval eerder een service-instituut zijn, waarop mensen bij gelegenheid een beroep doen.

Maar wat betekent dat voor de kerk? Wat betekent dan gemeenschap, liturgie, verkondiging, een christelijk leven in een a-religieuze wereld? Hoe moeten we over God spreken zonder religie?

De enige gevolgtrekking die ik kan maken is dat het dé grote opgave voor de kerk is om de huidige wereld met open vizier tegemoet te treden en te erkennen dat vroegere antwoorden hun frisheid verloren hebben. Zij moet het waagstuk aandurven om nieuwe antwoorden te vinden op de vraag wie God voor deze wereld wil zijn; niet de almachtige, maar de machteloze die zich identificeert met de kwetsbaren. Vanuit de Schrift moet zij tot de ontdekking komen wie Christus voor deze wereld wil zijn: een medelijdende en bevrijdende God.

Zo moet zij de tegenwoordigheid van Christus in de huidige wereld opnieuw onder woorden brengen. Dat zou tot conclusies kunnen leiden die de kerk een ander gezicht geven: meer betrokken op het welzijn van de mensen dan op het handhaven van macht over mensen.

Ton Baeten

De bijdrage van Ton Baeten is ook te vinden als *Stukwerk 24* op de website van de Abdij van Berne: www.kerkvanberne.nl. U kunt zich daar gratis abonneren op deze tweewekelijkse via e-mail verstuurd overwegingen die tot nadenken stemmen.

Terugblikken en vooruitkijken

De pastoraatsgroep kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. Er zijn veel initiatieven en activiteiten genomen die tot positieve resultaten leidden. Voor 2004 blijven echter voldoende zorg- en aandachtspunten over. Een terugblik over het afgelopen jaar en een vooruitzicht op wat dit jaar op de rol staat.

Vrijwilligers

De structurele behoefte aan vrijwilligers voor de verschillende werkgroepen was (en is) een voortdurend punt van zorg. Alleen met voldoende mensen kunnen werkgroepen zoals kindercatechese, huwelijksvoorbereiding, kinderopvang tijdens vieringen, gezinsvieringen, misdienaars, acolythen bij uitvaarten, doopvoorbereiding en rouwverwerking hun werk naar behoren doen.

Communicatie

Communicatie binnen en vanuit de parochie was een belangrijk aandachtspunt. Daarom is veel tijd en aandacht gegaan naar het schrijven en bespreken van de nota *Communicatie binnen en vanuit de Caeciliaparochie*. In deze nota zijn alle mogelijke vormen van (geloofs)communicatie beschreven en getoetst aan de realiteit. Doel: met elkaar bezien of de huidige wijze van communiceren aangepast of aangevuld dient te worden en zo ja, op welke wijze. De nota is intussen – in overleg met het kerkbestuur – toegevoegd aan het pastoraal beleidsplan 2001-2005 *Spoorzoeken naar de toekomst*.

Uit deze nota kwam o.a. de behoefte aan een eigen parochieblad naar voren. Medio april vroeg het kerkbestuur de pastoraatsgroep een voorstel uit te werken om te komen tot een eigen parochieblad. Een werkgroep van vier parochianen heeft zich van deze taak gekweten en half december 2003 zag het eerste nummer (*advent en Kerstmis*) het levenslicht.

BEU-verband

Gedurende het voorjaar heeft de pastoraatsgroep samen met het kerkbestuur binnen BEU-verband meegewerkt aan een sterkte/zwakte analyse van onze parochie. Om met het resultaat van dit onderzoek iets te

doen, moet iedere parochie nagaan waar de tekorten liggen en waar we van elkaar kunnen leren. Nadere uitwerking hiervan is gewenst, maar is nog niet ter hand genomen.

Tenslotte heeft de pastoraatsgroep een actieve deelname aan de kersttocht bevorderd. Gezien het aantal deelnemers aan de tocht mogen deze inspanningen geslaagd genoemd worden. Ook in 2004 zullen wij als parochie weer deelnemen; ditmaal met een meer zichtbare aanwezigheid. Het idee om een gestructureerd netwerk op te zetten voor de diaconale hulpverlening met behulp van het bestaande netwerk van contactpersonen, heeft het – na uitvoerig overleg – niet gehaald. Het grootste probleem bleek de inbreuk op de privacy.

Actiepunten

Wat zal vooral onze aandacht vragen in 2004?

De nota *Een parochie die uitnodigt en uitdaagt tot geloven* is de afgelopen jaren een belangrijke inspiratiebron voor de pastoraatsgroep geweest. Maar omdat deze nota inmiddels tien jaar oud is, moet deze nodig worden herzien. Verder moet de sterkte/zwakte analyse nadere uitwerking krijgen en zullen er – in overleg met het kerkbestuur – actiepunten worden vastgesteld. Een speerpunt zal met name het jongerenpastoraat zijn. De pastoraatsgroep wil graag wegen proberen te vinden om jongeren in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact en gesprek te brengen.

Belangrijke vragen hierbij zijn: Hebben jongeren behoefte aan geestelijke vorming en zo ja, kunnen wij daarin een bijdrage leveren? Het project kindercatechese is reeds in 2003 gestart, maar zal ook vanuit de pastoraatsgroep goed ondersteund dienen te worden. Tenslotte blijkt er een (nog?) bescheiden behoefte aan een gespreksgroep; we willen dat nog dit jaar gaan uitproberen.

Eldert Baan

De pastoraatsgroep kwam in 2003 elf keer bij elkaar.
Herman Janssen trad na vijf jaar lidmaatschap in juli 2003 af. John van Horen volgde hem in augustus 2003 op.

Column

Dinsdag 17 februari 2004. Een kleine greep uit de krantenkoppen op de voorpagina: “Kamer verrast over tweede bouwfraude-schandaal”, “UWV-top loog tegen de minister” en “Ahold hield boekhoudfraude weken voor zich.”

We hebben het hier niet over zo maar een instelling die wat geld beheert of enkele kleine ondernemers die proberen door de mazen van de wet heen hun centen te verdienen. Nee, we hebben het hier over de top van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. Een overheidsinstelling – die nota bene de WAO- en de WW-regelingen uitvoert – geeft maar liefst miljoenen euro’s te veel uit aan eigen comfort en genot. De bouwwereld en de levensmiddelenbranche – twee sectoren die midden in de samenleving staan – flankeren de overheid.

Het gaat hier stuk voor stuk om topmensen die in staat worden gesteld om leiding te geven aan grote organisaties met grote maatschappelijke en financiële belangen. Daarvoor schenken we hen ons vertrouwen. Het gaat hier om bestuurders die de burger op zijn minst zou moeten kunnen vertrouwen op integriteit. Bestuurders die daarnaast nog gecontroleerd worden door de politiek, het ministerie, hun aandeelhouders en toezichhouders. Bestuurders die voor hun werk ook nog eens uitstekend worden betaald. Hoe is het dan toch mogelijk dat bij deze bestuurders eigen genot en meer winstbejag het winnen van voorbeeldgedrag en verantwoordelijkheidsbesef?

Kijk dan maar eens naar mensen die zich belangeloos inzetten voor de medemens, milieu en maatschappij. Vaak horen we deze mensen niet, we zien hen niet en kennen hen meestal ook niet. Toch zijn het juist *dé* mensen aan wie anderen veel steun ontlenen en die de maatschappij echt een dienst bewijzen door in stilte hun ‘werk’ te doen. Wat krijgen zij er voor? Geen luxe stoelen of gouden kranen thuis omdat ze zorgen dat een tennisvereniging blijft draaien, geen bonus op basis van het aantal keren dat zij met ouderen zijn gaan wandelen, geen optiepakketten vanwege hun inzet voor het behoud van natuur. Het enige dat zij er wellicht voor krijgen

is een 'dank je wel' van degenen die geholpen zijn, misschien een kaart op hun verjaardag of twee flessen wijn op hun tienjarig jubileum bij de vereniging of stichting waarvoor ze zich inzetten. Het zijn déze mensen die zorgen dat de maatschappij kan blijven opereren zoals ze doet, ondanks alle bezuinigingen en kostenverhogende effecten van overheidswege of prijsverhogingen die vanuit de private sector op ons afkomen. Gewoon doordat ze zich inzetten voor anderen zonder daarbij in eerste instantie aan zichzelf te denken.

Ik heb vanavond geprobeerd via verschillende websites van kranten ook over déze mensen (en instellingen van waaruit deze mensen vaak actief zijn) wat krantenkoppen te vinden. U raadt het al: die krantenkoppen waren er niet. Deze mensen opereren immers in stilte, ook bij ons in de parochie.

Laten we ze koesteren en hen op hun beurt de aandacht geven die ze verdienen.

Vincent van Baaren

REAGEREN?

Wilt u reageren op deze bijdrage? Hebt u een verhaal dat u kwijt wilt in deze rubriek over kerk en samenleving? Of wilt u reageren op andere artikelen in dit nummer?

Stuur uw reactie naar de redactie van *Caecilia.com*, Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot, tel. 013 – 533 12 15, e-mail: st.caecilia@planet.nl

Dopen bij het leven

Het valt niet mee om een afspraak te maken met Hans Rutten. Niet dat hij deze niet nakomt, maar Hans is een druk man en zijn agenda is goed gevuld. Niettemin lukt het om op zijn vrije vrijdagavond een uurtje van gedachten te wisselen over zijn activiteiten in de doopgroep.

Geboortewieg

De doopgroep is een van de vele werkgroepen die onze parochie kent. Wanneer is deze doopgroep in het leven geroepen? Hans weet het niet meer precies: “Een jaar of zes geleden, na de doop van onze jongste dochter, zijn wij er mee begonnen. Kort daarvoor waren de werkgroepen voor de avondwake en de huwelijksvoorbereiding van start gegaan. Zuster Augusta heeft ons een cursus van vijf à zes avonden gegeven aan de hand van een groot boekwerk. Wij zijn gestart met vijf mensen, van wie er nu nog twee actief zijn: Geert Vermeer en ik. Daarnaast is Isabelle Geraads er nu ook bij gekomen.”

Symbolen

Op de vraag wat begeleiding eigenlijk inhoudt, antwoordt Hans: “We organiseren twee avonden voor de ouders. De eerste avond bestaat voornamelijk uit een algemeen verhaal over het doopsel, de symbolen die tijdens de doop worden gebruikt (water, zout, zalf en licht) en de voorbereiding op het doopboekje dat de ouders van de dopelingen gezamenlijk maken. Tijdens de tweede avond gaan we dieper in op de inhoud van de viering en dan is ook de pastor er bij. Het aardige vind ik altijd, dat mensen vaak meer gelovig zijn dan ze zelf denken. Als we over het geloof spreken, denken de ouders vaak te diep na. Dat is prima, maar het hoeft niet altijd zo diep te gaan. Geloven zit ‘m ook in de dagelijkse dingen waarmee je bezig bent en de manier waarop je zaken aanpakt. Het is daarmee geworteld in je levenswijze.”

Kinderkoor

Bestaan er lokale of regionale overlegstructuren rond doopselbegeleiding? Hans vertelt dat er – met name in de opstartfase – wel contacten waren met andere parochies, maar dat deze vooral zijn gebruikt om ervaring op te

doen voor de eigen begeleiding. Zo hebben ze onder meer gekeken bij parochies in Helmond en Oisterwijk.

Eén van de leukste elementen vindt Hans de mogelijkheid om het kinderkoor de muzikale begeleiding te laten verzorgen. Ook de ouders van de dopelingen stellen dit zeer op prijs. “De viering wordt daardoor nog feestelijker, want dat is de doopviering natuurlijk ook. De doop eindigt niet voor niets met het ‘Lang zal ze leven’. Tenslotte wordt de gezamenlijke doopvoorbereiding door vier of meer ouders als goed ervaren.”

Doopcijfers

Vrijwilliger zijn in de doopvoorbereidingsgroep van onze parochie: wat betekent dat in getallen? Wel, jaarlijks vinden er tussen de 30 en de 35 dopen plaats. Een snel rekensommetje leert, dat Hans en zijn collega's in de afgelopen zes jaar zo'n 180 dopen hebben begeleid. Voorwaar geen gering aantal voor zo'n kleine gemeenschap als Enschoot! Omdat de doop altijd met twee of drie stellen gezamenlijk wordt voorbereid, betekent dit dat Hans en zijn collega's per persoon gemiddeld éénmaal per twee maanden een doopvoorbereiding doen. Hans besluit: “Voorlopig is dit nog goed te doen, maar er zijn altijd mensen welkom die het net als wij leuk vinden om ouders te begeleiden naar de doop van hun kinderen.”

De drukke agenda van Hans kan daarmee misschien weer wat verlicht worden.

Vincent van Baaren

MEEDOEN AAN DOOPVOORBEREIDING OF EEN ANDERE WERKGROEP?

Wanneer u belangstelling hebt om deel te nemen aan de doopgroep of één van de andere parochiële werkgroepen, kunt u voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van de parochie, tel 013 – 533 12 15

Wat krijgt u voor uw kerkbijdrage?

Traditioneel zetten de gezamenlijke kerken van Nederland in december en januari de schijnwerpers op hun financiën. Het doel van deze actie is gericht op het continueren van uw financiële bijdrage en het verzoek deze aan te passen aan de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau. Ook dit jaar is deze zogenoemde actie *Kerkbalans* bij iedereen weer onder de aandacht gebracht middels een folder en een begeleidende brief die u begin februari hebt ontvangen.

Omdat niet iedereen op de hoogte – en soms ook teleurgesteld – blijkt te zijn van de reden waarom voor bijzondere diensten of vieringen toch nog afzonderlijke bedragen verschuldigd zijn, is het goed om de achtergrond en regeling van de kerkbijdrage nog eens uiteen te zetten.

Gewijzigd beleid

Het oorspronkelijke beleid rond de kerkbijdrage (toen nog ‘gezinsbijdrage’ genoemd) is altijd geweest: het ‘gratis’ aanbieden van alle kerkelijke diensten aan de deelnemers. Dit beleid hebben de gezamenlijke bisdommen in 1999 gewijzigd. De gewijzigde visie komt kort samengevat op het volgende neer.

De kerkbijdrage heeft het karakter van een kerkelijke belasting en is primair nodig voor het instandhouden van de parochie, zoals het in dienst hebben van de pastores, onderhoud aan het kerkgebouw en het verzorgen van algemene diensten en vieringen. Bijzondere diensten en vieringen – misintenties, jubileumvieringen, huwelijken en uitvaarten – vallen niet onder deze algemene diensten en worden dus afzonderlijk in rekening gebracht.

Dubbel?

Jaarlijks de kerkbijdrage betalen en dan ook nog betalen voor bijzondere diensten? Voor een antwoord op deze vraag legt het kerkbestuur het volgende ter overweging voor.

Kerkbijdrage en overige opbrengsten zijn onvoldoende om de bijzondere diensten en vieringen gratis te verrichten. Deze diensten leveren jaarlijks een bedrag van ongeveer € 14.000 op. Wanneer deze inkomsten zouden vervallen, heeft dat een jaarlijks terugkerend exploitatietekort tot gevolg.

Het in rekening brengen van deze diensten is dus noodzakelijk voor het voortbestaan van onze parochie. Bovendien sluit het aan op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het normaal is dat we voor een gevraagde dienst betalen.

Het kerkbestuur stelt de tarieven voor bijzondere diensten jaarlijks vast. U kunt deze vinden in de parochiegids. Wanneer de verschuldigde bijdrage een financieel probleem is, wordt in alle gevallen een passende oplossing gevonden.

Belangrijke pijlers

Parochies – dus ook onze parochie – zijn verantwoordelijk voor hun eigen financiële huishouding. Wij ontvangen van het bisdom geen enkele bijdrage. Integendeel: het bisdom slaat parochies – dus ook onze parochie – jaarlijks aan voor een verplichte financiële afdracht.

Uw kerkbijdrage én de opbrengsten van bijzondere diensten en vieringen vormen de pijlers waarop onze parochie financieel steunt. Een stevige, gezamenlijke ondersteuning van dit fundament is van levensbelang om onze parochiehuishouding gezond en ‘in balans’ te houden.

Peter Maas

penningmeester kerkbestuur

CAECILIAPAROCHIE INFORMATIEF

Enkele weken geleden werd de nieuwe informatiegids van de Caeciliaparochie bij iedereen thuis bezorgd. Deze gids wijst u uitstekend de weg naar kerk en mensen in onze parochie.

Voor degenen die thuis beschikken over een Internetaansluiting, is ook op Internet veel actuele informatie over de Caeciliaparochie te vinden. Onder de knoppen Leren, Dienen en Vieren vindt u bijvoorbeeld een overzicht van alle koren en werkgroepen. Ook kunt u er terecht wanneer u de liturgische agenda wilt raadplegen. En wilt u meer weten over de tarieven voor allerlei diensten, wijst de site u snel de weg.

Het adres van de parochie is: www.st.caecilia.nl of www.kerksite-beu.nl

Feestvieren met kinderen

Vieren met kinderen is doorgaans een feest. Want kinderen vieren met hoofd en hart, met handen en voeten, met ziel en lichaam. Ze vieren ‘totaal feest’ en vergeten op zulke momenten alles om zich heen. Feestvieren is voor kinderen het mooiste wat er is.

Christelijke feesten

Ook het vieren van de christelijke feesten behoort tot het jaarlijkse vieringenrepertoire, zeker Kerstmis en Pasen. Met enige moeite kan een aantal kinderen nog wel de betekenis daarvan aangeven. Maar met andere christelijke feesten ligt dit meestal veel moeilijker. Met Hemelvaart en Pinksteren komt het vaak niet veel verder meer dan een weekje vrij van school of met de caravan naar de camping. Jammer, want daarmee dreigt een belangrijk stukje traditiebetekenis verloren te raken. Bovendien zijn de christelijke feesten uitgelezen, gouden momenten om met kinderen over het geloof te praten, hen de eeuwenoude verhalen te vertellen en iets over te dragen van de rijkdom van de christelijke traditie.

Praktische suggesties

Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om het verhaal achter de christelijke feesten over te brengen op kinderen. Bovendien zitten de meeste kinderen niet te wachten op lange verhalen, maar willen liever iets doen. Om ouders en opvoeders te helpen bij het toeleven naar en vieren van christelijke feesten is in *Van feest naar feest* een schat aan ideeën bij elkaar gebracht. Achtereenvolgens komen aan de orde: advent en Kerstmis, oud en nieuw, Driekoningen, biddag, veertigdagentijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, dankdag, Allerzielen, moeder- en vaderdag, vieren van verjaardag, trouwdag of doopdag.

De auteurs zijn allen moeders van opgroeiende kinderen en schreven het boek vanuit de praktijk van alledag. Zo ontstond een bijzonder waardevolle en praktisch bruikbare materialenbox, waarin rituelen, gebeden, recepten en vele andere creatieve uitingen een plaats kregen. Het boek bevat ook verhalen om voor te lezen en liedjes om te zingen. De ideeën variëren van het maken van een adventskalender tot het aanleggen

van een paastuintje, van het samen vasten tot het organiseren van een verjaardagsfeestje.

In aparte tekstblokjes is veel extra verdiepingsstof opgenomen, die kan functioneren als achtergrondinformatie. Zo wil *Van feest tot feest* ouders en opvoeders stimuleren de christelijke feesten bewust met hun kinderen vorm te geven.

Nog meer bouwstenen

Wie nog meer praktische suggesties zoekt om met kinderen feestelijke momenten door het jaar heen te vieren, zou kunnen overwegen het boek *Lichtjes, slingers & verhalen* aan te schaffen. Hoewel dit boek in eerste instantie geschreven is voor vieringen op school, is het beslist ook thuis en in parochieverband te gebruiken. In dit in alle opzichten formidabele boek zijn maar liefst 50 draaiboeken en bouwstenen samengebracht rond allerlei markante gebeurtenissen in het jaar. Behalve de christelijke feesten komen in dit boek ook de belangrijkste feesten in andere godsdiensten aan de orde. Daarnaast staan er ideeën in rond allerlei andere momenten zoals de wisseling van de seizoenen, vredesweek, kinderboekenweek, dierendag, jubilea, verjaardagen, bruiloften, geboorte en overlijden.

Met beide boeken in de boekenkast zul je niet gauw misgrijpen wanneer je op zoek gaat naar praktische handreikingen om met kinderen te vieren. De beide boeken zijn niet echt goedkoop, maar vormen wel een rijke bron om bij verschillende gelegenheden uit te putten.

* * * * *

Van feest naar feest; door Site van der Gugten, Tineke Lous en Annette Noordhoff. Boekencentrum, Zoetermeer, 2003. ISBN 90-239-1523-2, 96 blz., € 22,50.

Lichtjes, slingers & verhalen; door Marita Nijenhuis en Nan Sikkel. NZV, Hilversum, 2001. ISBN 90-6986-234-4, 256 blz., € 31,45.

Jan Simons

Palmpaasstokken maken

De zondag voor Pasen is het Palmzondag. Met name in rooms-katholieke streken maken kinderen dan palmpaasstokken. De stokken worden gezegend en mee naar huis genomen, oorspronkelijk als bescherming tegen onheil.

Een palmpaasstok is een houten kruis, omwikkeld met crêpepapier en versierd met traditionele symbolen (latjes te bestellen bij Doeland!). Deze symbolen zijn:

- groene (buxus)takjes: deze verwijzen naar de intocht van Jezus op het ezeltje, met palmtakken door mensen toegezwaid;
- ronde vormen: een krans of hoepel rondom het kruis, verwijzend naar de kringloop van het jaar en het leven;
- een slinger van snoep, papier of gedroogd fruit: geeft aan dat Palmpasen echt een feest is;
- een broodhaan op de top (te bestellen bij bakkerij van Zeeland!), een verwijzing naar Jezus: de haan kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt dat het licht eraan komt. De broodhaan kan ook het symbool zijn van Petrus, die voordat de haan driemaal had gekraaid drie maal zei Jezus niet te kennen. Deeg is bovendien een teken van leven en kiemkracht.

In onze Caeciliaparochie vieren we Palmpasen voor de kinderen in de gezinsviering op zaterdag 3 april. Alle kinderen die een palmpaasstok hebben gemaakt, vragen we zich te verzamelen in het parochiecentrum. Samen met de pastor en misdienaars komen ze dan in optocht de kerk binnen lopen. Een feestelijk gezicht. De stokken staan tijdens de viering vóór in de kerk. Sommige kinderen brengen de palmpaasstok na de viering naar een opa, oma of andere dierbare.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan Palmpasen vieren en maak samen met uw kind(eren) een mooie palmpaasstok.

Trix Irvine

► *Tip*

Een leuk (voor)leesboek over Pasen is: Jacques Vriens, *Drie ei is een paasei!*

Vast iets om te delen!



Dit jaar hebben we in onze parochie gekozen voor het vastenproject *Kankala*, een project voor straatkinderen in de stad Kananga (Congo). Het initiatief voor dit project is o.a. door medezusters van zuster Augusta genomen. Zij hebben rechtstreeks contact met de mensen daar en kunnen ons dus uit eigen ervaring vertellen over hun bevindingen.

Uitzichtloze situatie

Straatkinderen: in de stad Kananga leven er ongeveer 3000. Het gaat om kinderen die er door hun ouders op uit worden gestuurd om te bedelen of mee te helpen op de markt. Omdat de situatie thuis uitzichtloos is, blijven ze dag en nacht in de stad rondhangen. Straatkinderen kunnen ook kinderen zijn met afwijkend gedrag of een mentale handicap. Ze zijn door hun familie buitengezet omdat ze behekst zouden zijn en alleen maar ongeluk zouden kunnen veroorzaken. Andere kinderen zijn besmet met aids. Omdat ze nergens terecht kunnen, zwerven ze doelloos in de stad rond. Tenslotte zijn er veel kindsoldaten onder de straatkinderen te vinden. Nu de revolutie door het bevrijdingsleger van voormalig president Kabila gewonnen is, zijn ze afgedankt. Maar omdat ze vaak niet weten waar ze precies vandaan komen, ontbreekt hen de mogelijkheid terug te keren naar hun familie.

Opvang

Het project *Kankala* bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een jongensdorp waarin 120 jongens wonen. Gehandicapte kinderen krijgen op een speciale school les en er zijn ook kinderen die naar de gewone dorpschool gaan, gebouwd door *Kankala*. Ze kunnen er een beroepsopleiding volgen, zodat ze later hun eigen kost kunnen verdienen

in de maatschappij. Ook is er een meisjesinternaat voor 25 kinderen, die door inlandse zusters worden opgevoed.

Tenslotte zijn er drie 'luisterhuizen', waar wekelijks zo'n 200 straatkinderen bescherming vinden, hun eigen eten koken en medische verzorging krijgen. In de luisterhuizen krijgen de kinderen geen kleding of voedsel. Ze doen kleine klusjes (bijvoorbeeld: meehelpen op de markt) en zorgen voor zichzelf. In de luisterhuizen worden in de ochtend ook lessen gegeven. Kinderen die daar regelmatig vrijwillig komen, worden extra geholpen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen naar hun familie terug te brengen, hen verder te volgen en – als alles goed gaat – op kosten van het project naar school te laten gaan.

Geef hen een kans!

Voor deze laatste activiteit: *het integreren van een straatkind in de maatschappij door het de kans te geven om naar school te gaan* willen wij als parochie in deze vastentijd onze bijdrage geven. Uw geld wordt rechtstreeks overgemaakt; er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.

Voor één kind zijn de kosten per jaar:

- geld om de onderwijzers te betalen	€ 3,-
- uniform en ondergoed	€ 9,-
- schoolmateriaal: potloden, gum, pen, schriften enz.	€ 10,50
- zeep: ½ stukje sunlight-zeep per week	€ 7,50
	<hr/>
	€ 30,-

In de vieringen van 27 en 28 maart zullen zuster Birgitte en zuster Rosa over hun werk vertellen. Na de vieringen kunt u bij een kopje koffie met hen napraten. Zij zullen dan ook graag uw vragen beantwoorden.

In dit nummer vindt u een enveloppe die u met uw bijdrage in de collectebus achter in de kerk kunt doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op gironummer 108 37 59 of rabobanknummer 1068 04 030, t.n.v. r.k. Kerkbestuur St. Caecilia, Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot onder vermelding van *Kankala*.

Vieringen Goede Week en Pasen

Zaterdag 3 april

19.00 uur Palmpasenviering voor de kinderen m.m.v. het kinderkoor
Voorgangers: rector J. Merckx en pastor J. Joosten

Zondag 4 april Palmzondag

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorganger: rector J. Merckx

Woensdag 7 april

19.00 uur Boeteviering m.m.v. het dameskoor
Voorganger: pastor J. Joosten

Donderdag 8 april Witte Donderdag

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorgangers: rector J. Merckx en pastor J. Joosten

Vrijdag 9 april Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg m.m.v. het dameskoor
Voorganger: Zr. Augusta
19.00 uur Goede Vrijdagviering m.m.v. het gemengd koor
Voorgangers: rector J. Merckx en pastor J. Joosten

Zaterdag 10 april Paaszaterdag

19.00 uur Gezinsviering m.m.v. het kinderkoor
Voorgangers: pastor K. Schuurmans en pastor J. Joosten
21.00 uur Paaswake m.m.v. het gemengd koor
Voorgangers: pastor P. van Deenen en pastor J. Joosten

Zondag 11 april Eerste Paasdag

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor
Voorgangers: pastor P. van Deenen en pastor J. Joosten
11.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Enschts Jongerenkoor (EJK)
Voorgangers: pastor J. Merckx en pastor J. Joosten

Maandag 12 april Tweede Paasdag

10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. het Gregoriaans koor
Voorganger: pastor J. Joosten