

## **VRIENDSCHAP VIEREN**

Beste ..., beste ...,

Welkom, jullie beiden,  
in de kleine, besloten ruimte van deze Maria-kapel.  
Een kapelleke, zoals er zovele van bestaan.  
Jullie zijn vandaag hierheen gekomen  
om jullie verbondenheid en trouw te vieren  
en de zegen te vragen over jullie vriendschap.  
Verbondenheid en trouw:  
twee woorden die in onze wegwerpmaatschappij  
niet altijd te realiseren waarden zijn  
en die door allerlei omstandigheden nogal eens in de verdrukking raken.

Maar wanneer je iemand ontmoet in je leven  
tegen wie je alles kunt zeggen,  
die naar je luisteren wil  
en op wie je steeds kunt rekenen;  
iemand die je begrijpt  
zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen;  
iemand die je zorgen, je vreugde en je leven deelt;  
als je zo iemand ontmoet,  
dan heb je een vriend.  
Je kunt uren praten en uren zwijgen;  
een glimlacht, een knipoog, een handdruk en zelfs een traan,  
vertellen een heel verhaal.  
Vriendschap zegt:  
ik ben blij, dat je er bent,  
ik aanvaard je zoals je bent.  
Wie een vriend heeft gevonden,  
heeft een kostbaar geschenk gekregen.  
Want echte vriendschap doet je dromen en maakt je gelukkig  
en woont voor de rest van je leven in je hart.

Ook trouw ontkiemt,  
waar mensen kiezen voor elkaar.  
Uit de bundel *Woorden voor elkaar* van Kees Harte:

## **TROUW**

*Trouw ontkiemt  
waar mensen kiezen voor elkaar.  
Trouw is een woord  
dat gegeven blijft  
een huis van beschutting.  
Trouw blijkt  
in nabijheid en ontferming.  
Trouw biedt blijvend  
grond en vergezicht,  
houdt stand in de hitte van de dag*

en sterft niet  
wanneer het winter wordt.  
Trouw geeft niet op,  
stelt niet teleur,  
is vasthoudend  
en blijft geloven.  
Trouw voedt zich met de waarheid,  
leeft van liefde  
en geeft zich als genade.  
Trouw vraagt om vertrouwen,  
wil duren  
en wekt toekomst.  
Trouw maakt groot  
en deelt zich uit als zegen.  
Trouw leeft  
van de lange adem  
van God zelf.

Er bestaat een joodse legende over een rijke vrouw,  
die aan haar rabbi Jose ben Chalafta een vraag stelde over verbondenheid en trouw.

#### **JOODSE LEGENDE**

*Een rijke vrouw vroeg eens aan rabbi Jose ben Chalafta: "In hoeveel dagen heeft God de wereld geschapen?"*

*De rabbi antwoordde: "In zes dagen".*

*De vrouw vroeg verder: "En wat doet Hij sindsdien?"*

*Rabbi Jose antwoordde: "Hij brengt de echtparen bij elkaar".*

*"Dat kan ik ook", repliceerde de vrouw.*

*"Ook al heb ik een heleboel knechten en dienstmeiden, ik kan ze binnen het uur met elkaar laten trouwen".*

*Rabbi Jose bracht daar tegen in: "Voor u mag dat makkelijk lijken, maar voor God is het minstens zo moeilijk als de Rode Zee in tweeën splijten."*

*Toen ging de rabbi weg en de vrouw bleef alleen achter.*

*Wat deed de vrouw? Zij maakte twee rijen: 1000 knechten aan de ene en 1000 dienstmeiden aan de andere kant. Zij beval: "Jij trouwt met hem en hij trouwt met haar". En zo verbond ze ze allemaal in één nacht in het huwelijk.*

*De volgende morgen kwamen de gehuwde knechten en dienstmeiden naar de vrouw toe. De een had een gat in het hoofd, de ander was een oog kwijt, weer een ander had een gebroken been. De ene zei: "Hem wil ik niet", en de ander zei: "Haar wil ik niet". Zeer onthutst liet de vrouw de rabbi bij zich roepen. Ze zei tegen hem: "De thora spreekt de waarheid, ze is bruikbaar en aan de omstandigheden aangepast. Alles wat u gezegd hebt, klopt".*

*Daarop antwoordde rabbi Jose: "Ik heb dus toch gelijk gekregen, ook al is het sluiten van een huwelijk in uw ogen zo gemakkelijk, voor God is het even moeilijk als het splijten van de Rode Zee."*

Deze joodse legende leert ons,  
dat verbondenheid en vriendschap niet vanzelf ontstaan,  
maar dat je daar samen aan moet werken.  
Om jullie daarbij te helpen,  
om jullie relatie een steuntje in de rug te geven,  
wil ik graag een zegengebed uitspreken.

God,  
zegen ... en ...  
Zegen hun handen,  
opdat zij voor elkaar niets verbergen,  
maar alles delen wat het leven biedt:  
de zon en de schaduw,  
het licht en het duister,  
het kleurloze en het onbestemde.  
Zegen hun ogen  
opdat zij elkaar in de ogen zien en stilzwijgend verstaan  
wat er in de ander is  
en opdat ze een en al oog worden voor mensen om hen heen.  
Zegen hun mond,  
opdat zij goede woorden spreken  
en elkaar bevestigen in de waarheid.  
Zegen hun oren  
om de verborgen vragen van de ander te verstaan  
en al te vervullen voor ze uitgesproken worden.

Jullie hebben gevraagd om jullie ringen te zegenen.  
Ringen, gesloten cirkels zonder begin en eind.  
Al eeuwenlang een symbool van standvastigheid en trouw.  
Doe deze ringen aan elkaars vingers  
en geef elkaar de hand.

#### *EEN ZEGEN*

*Al wat een mens geluk kan geven  
draag je van binnen met je mee.  
Zoek het niet hoog of over zee,  
het staat al in je hart geschreven.*

*Een stem is het, ons doorgegeven,  
die zegt: "Ik zal er zijn voor jou".  
Laat je gezeggen, hier en nu,  
en kies de ware weg ten leven.*

*Wie antwoord aan de stem durft te geven,  
weet zich geborgen en bemind,  
ontvangt de vrijheid van een kind  
en wordt voor anderen een zegen.*

Een aloude christelijke zegenbede tot besluit.

*Zegen en behoed ons,  
laat lichten over ons uw aangezicht,  
en wees ons genadig.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen.*